

Heer, reken hun deze zonde niet aan (Hand. 7. 60.)

†

ZALIG AANDENKEN AAN

Eerwaarde Broeder GUIDO

van het order der Broeders van St Gabriel

in de wereld Heer **Gilbert DE ZWAEF**

zoon van wijlen de Heer Frans De Zwaef en
Mevrouw Ida De Pelsmaecker

Geboren te Erembodegem-Terjoden op 28 februari
1932 en de marteldood gestorven te Buta (Kongo)
op 30 mei 1965

Ik heb U uit de wereld verkoren om op tocht te
gaan en vruchten voort te brengen die blijvend zijn.

Gilbert, goede vriend, deze roepstem van de Meester richt U, droeg U, deed U gaan. Voor Hem, om Zijn liefderijk te doen groeien en bloeien bracht gij het offer van Uw schone jeugdige leven op het offeraltaar der Kongomissie.

Uw marteldood wordt nog de kiem en eens de vrucht, in vele jonge harten, voor de verspreiding van de Godsliefde in het onmeetbaar veld van het Rijk Gods.

Gij hebt uw levensopdracht uitgevoerd, de Heer heeft Uw offergave aanvaard, Uw leven overgeplant in de eindeloze rij van hen die stierven voor het geloof in Christus, in de rij der martelaren, dat grote leger van de gevallen helden, die in witte gewaden Gods lof eeuwig bezingen.

Van U en van gezellen, die met U de marteldood ingingen mag de Kerkelijke Liturgie zingen : " Dit is de ware broederliefde, die de boosheid van de wereld overwon, Christus zijn zij gevolgd en zij bezitten het heerlijke Rijk van de Hemel ! „

Moeder, uw smart en uw moederleed is als dat van Maria, onder het kruis van haar Zoon. Wees één in het levensoffer van Gilbert zoals Maria met dat van Jezus; deze ongevenaarde adel weze uw troost en sterkte in het verdere leven.

Grootmoeder, uw kleinzoon Gilbert, zal met zijn vader, als een heilige in de hemel voor u ten beste spreken.

Broeder, schoonzuster en kind, ooms, tanten neven en nichten, dierbare verwanten van Gilbert, troost U in de adel van zijn levensoffer.

Gilbert, goede vriend, Uw vrienden en gans Terjoden, wij vinden geen woorden, met de pijn in ons hart, maar wij zijn fier op U!

God zette op Uw hoofd de martelarenkroon.



ZALIG AANDENKEN AAN
Eerwaarde Broeder GUIDO
van het order der Broeders van St Gabriel