

“ In vrede kan ik mij ten ruste begeven.  
Want Gij alleen Heer, doet mij veilig wonen.”



In onze herinnering en ons gebed  
blijft leven

M E V R O U W

Lucie Marie Stephanie DHAENE

Weduwe van de Heer Alfred VERMEERSCH  
en van de Heer Jules VAN DE MERCKT

Geboren te Kruishoutem op 9 september 1913  
en godvruchtig overleden in het UZ te Gent  
op 11 februari 1998,  
gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken.

—  
Uw deelneming in het verlies van haar die ons zo  
dierbaar was, schonk ons veel troost en uw  
gebed was een kostbare hulp voor onze lieve  
overledene. De kinderen, kleinkinderen en de  
familie danken U daarvoor van harte.

In stille aanvaarding nemen wij vandaag afscheid  
van onze moeder, grootmoeder, overgrootmoeder.

Zij is gestorven zoals zij heeft geleefd, bezorgd voor  
kinderen en kleinkinderen. Ondanks al het verdriet  
dat wij voelen maken de mooie herinneringen aan  
haar ons gelukkig.

Heer, wij danken U voor het leven van Uw dienaar  
Lucie.

Wij danken U voor al het moois dat wij samen met  
haar mochten beleven.  
Daarom bidden wij U, neem haar op in Uw vrede en  
beloon haar voor het goede dat ze deed.

Tot weerziens, lieve moeder en grootmoeder in het  
geluk voor eeuwig.

Mareintje, we zullen U missen.

