

«Alles is volbracht !»



Gedenk in uw vroom gebed
DE HEER

Robert D'HAENE

Echtgenoot van Mevrouw
Adrienne TEMMERMAN

Geboren te Oosterzele op 12 maart 1927 en
godvruchtig overleden in het A.Z. te Gent op
6 juli 1984. Gesterkt door het Sakrament der
zieken.

Adrienne Temmerman,
Etienne en Regine D'Haene - Van Respaille,
Luc en An D'Haene - Raman,
Hendrik D'Haene,

De families D'Haene, Temmerman, De Tem-
merman en Elaut,

**Uw gebed strekt de overledene tot hell,
Uw meevoelen troost ons ;
Wij danken U.**

Begr. - Fun. R. De Meyer - Leeman Melle

«Niet klagen, maar dragen
en bidden om kracht !»

Deze moedige leuze was het licht dat scheen
in de duisternis van het langdurig lijden dat
Robert ten deel viel. Midden eigen lijden en
zorgen, niet te veel aan anderen te dragen
geven : zélf dragen en aan God vragen het te
kunnen verwerken. Zo aanvaardde hij zijn lij-
den, zoals Jezus, voor de verlossing en het
welzijn van zijn medemensen.

Gebed en Eucharistie waren de bronnen waar
hij Gods kracht putte om zijn kruis te dra-
gen.. «Vader» was gereed voor de grote op-
rosp van de Heer : «Kom, goede en trouwe
dienaar, neem bezit van het Rijk van Gods
eeuwige vreugde !»

Heer God, zegen Roberts lijden, ook ons lij-
den en ons verdriet. Zegen alle goede men-
sen, die hielpen dit kruis te dragen.

Liefste echtgenote, dank voor uw stille trouw,
uw liefde en uw zorg. Gij weet door uw ge-
loof dat ik van bij God over u blijf waken.
Lieve kinderen en mijn liefste kleinkind Hen-
drik troost «moeder», troost elkaar door chris-
telijk en goed te leven.

Lieve zus en familie : dank voor uw genegen-
heid. God zegene u allen en beware u van
alle kwaad.

H. Rochus, patroon van onze parochie, b.v.o.

dj Drukkerij Jacobs Melle