

Waakt en bidt, want gij kent dag noch uur !

†

BID VOOR DE ONSTERFELIJKE ZIEL

van de Heer

ACHIEL D'HAENENS

echtgenoot van Mevrouw

ALICE STEVENS,

Ere-Schoolhoofd der Aangenomen Jongensschool van Delftinge, vereremerd met de Burgerlijke Medaille

1e Klas en het Burgerlijk Kruis 1e Klas,

lid van het Christelijk Onderwijzersverbond,

bestuurslid van de Christelijke Ziekenkas,

geboren te Delftinge de 29 januari 1898, en er in de

Heer ontslapen de 10 januari 1958,

bediend met de H. Olie in extremis.

Verrassend was dit heengaan van iemand die nu pas de welverdiende rust ging mogen genieten, na jaren noeste arbeid en zelfvergeten toewijding in dienst van de jeugd en van de Kerk.

Van zijn krachten had hij zeer veel gevraagd, en wilskrachtig had hij zich steeds doorgezet in het volbrengen van zijn taak. Het welzijn van de jeugd had hij op het oog, en haar degelijke opleiding voor de wachtende levenstaak.

Voor zijn kinderen die toekomst bereiden die een wel-denkende en fiere vader hun gaarne verschaft, dat was de drijfveer die hem voortdurend in de bres hield. Niets was hem te veel wanneer het om zijn dierbaren ging.

Taaie doorzettingskracht kenmerkte hem. Hij was geen wekeling die zich gauw zou gewonnen geven bij ongesteldheid of moeilijkheid. Hij zou dapper doorbijten en veel van zich vergen. Hij ging fier op wat hij deed en was begaan om degelijk werk te leveren. Het onderwijs dat hij gaf mocht geen verwijt treffen. Aan zwakheid bij het opvoeden zou hij niet toegeven. Achter het schijnbaar streng uiterlijke stak een gevoelig en goed hart dat zich op schone en soms treffende wijze liet gelden.

Dankbaar gedenken zijn dierbaren en al zijn oud-leerlingen de wijze lessen die zij ontvingen en de knappe opleiding die werd verschaft. Voor hem vragen zij het loon dat God Zijn beste dienaren voorbehoudt. Hij gedenkt voorzeker zijn geliefden voor wie hij onverpoosd werkte, en ook zijn school die in het laatste levensuur nog zijn volle aandacht en bekommernis trok.

Een treurende echtgenote en wenende kinderen laat hij achter. In hun geloof zullen zij de troost halen in deze zware beproeving. Biddend gedenken allen hem opdat God hem toelate tot de zalige aanschouwing en de eeuwige rust.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Moeder Maria, bid voor hem en voor ons.

*De familiën D'HAENENS, STEVENS,
UYTERSCHOUT en MISEREZ,*

*danken UEd. oprecht om uw
gebeden en bliken van deel-
neming in hun pijnlijke rouw.*

Uitg. C. Miserez, koster, Delftinge.