

Ik ben de Verrijzenis en het leven.
Wie leeft en in Mij gelooft,
zal niet sterven voor eeuwig.

†

Bid voor de zielerust van
ALBERT D'HAENENS

echtgenoot van
Adrienne Molderez

geboren te Geraardsbergen op 23 juni
1921 en er na lang lijden in de Heer
ontslapen in de H. Hartkliniek op 17
januari 1982, gesterkt door de HH. Sa-
cramenten der Zieken.

De families

D'Haenens, Molderez,
De Vos en Pieteraerens
danken u van harte voor de
blijken van oprechte deelneming.

Het lijden duurt soms lang
Ook voor Ma, voor ons, voor allen
Het heengaan, droef en bang
Een vesting zonder wallen

Waarom ? Waarom ? Hoor je vragen
Doch, geen antwoord mild'ren doet
Het leed aan 't harte knagen
Dat Gij vertrekken moet

Dat de smart die Gij laat
In ruimte en in tijd
Getroost wordt zonder maat
Door Gods barmhartigheid

Gij hebt de weg gepland
Gij hebt ons 't doel getoond
't Is Gods oneindig land
Daar waar Gij nu woont.