

Mijn taak is af, mijn werk is volbracht. Ik zal met blij verlangen mijn loon uit Gods Hand ontvangen.



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

Alfons - Jozef D'HAENENS

zoon van wijlen **Victor** en **Mathilde DE BLOOS**, geboren te Everbeek op 8 januari 1903 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen op 11 augustus 1969, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Gelukkig die immer leeft lijk hij op het uur der dood door zijn Schepper zou willen gevonden worden. Met Gods heiligen zal hij zich verheugen in de eeuwige zaligheid.

Een rechtschape man, trouw en werkzaam, is naar het grote Vaderhuis gegaan. Zo een leven is schoon en groot in zijn eenvoud - Zo een leven is de ware voorbereiding tot de dood. Zo een dood is geen einde maar een overgang. Wij veranderen van woonst en zullen altijd met God leven. We nemen onze verdiensten met ons mee.

Mijn dierbare, in U mocht ik altijd trouwe steun ondervinden. In dankbare liefde verlaat ik U.

Ik dank U voor uw zorgen en genegenheid. Laten wij die liefde over het graf heen voort zetten, elkaar helpend en steunend door het gebed. Eens zullen wij samen verenigd zijn bij God om nooit meer te scheiden. Mijn vrienden en kennissen, ook U vraag ik een laatste gunst; bidt voor mijn zielerust.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

**Voor de bliken van genegenheid,
kristelijk medevoelen en vroom gebed, danken U van harte :**

De families **D'HAENENS, DE BLOOS, VAN CAUWENBERGE** en **SOISSON**,

A. Opdecam, Everbeek.