

Wie zijn taak vervulde in dit leven,  
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven.

†

Laten wij bidden voor de zielערust van  
DE HEER

## CAMIEL DHAENENS

echtgenoot van Mevrouw

**MARIA-MAGDALENA LOONTJENS**

geboren te Maria-Aalter op 9 januari 1901

en godvruchtig overleden te Gent

op 22 september 1976,

gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Heer wij bidden tot U.

Wij kunnen niet geloven dat het leven van vader voorbij is en dat alles wat hij voor ons betekend heeft nu verloren is. Hij leeft voort in ons hart, in onze herinnering, in Gods liefde en vrede.

Uit een diepgelovig en werkzame stam ontsproten heeft hij zijn leven lang op God vertrouwd en ook op het werk van zijn handen.

Hij leidde het leven van een eenvoudig maar degelijk en plichtsbewust ambachtsman. Hij was een rechtvaardig en goed mens, een man die voor zijn gezin en zijn omgeving een onuitputtelijke bron van levenswijsheld was. Hij had voor alles een oplossing en kende geen rust vooraleer het zijn kinderen allemaal goed ging.

Maar wanneer hij in avond van zijn leven de vruchten van zijn arbeid kon aanschouwen sloeg het noodlot toe onder de vorm van een langdurige en pijnlijke ziekte.

We weten dat hij het lange tijd voor ons verborgen hield, vooral wanneer we voor een familiefeest bijeen waren. Ze herinneren ons zijn kranige houding tijdens het gouden huwelijksjubileum dat als het ware de

kroon was op het levenswerk van twee zielsgelukkige mensen. We danken de Heer dat we dit mochten beleven.

Vader, we weten hoe je van moeder, de kinderen en de kleinkinderen hield en allen hielden van u. Des te pijnlijker was het voor ons u te volgen in uw lijdensweg van kliniek naar huis, van huis naar kliniek, van hoop naar ontmoediging, van verzachting naar veel pijn. Maar door alles heen bleven zijn rotsvast geloof en vertrouwen in de Heer.

We bewonderen uw schone levenswerk dat zich blijvend weerspiegelt in onze dagelijkse omgeving.

We danken u om de materiële zorgen, maar meest vanal nog om 't geestelijk erfdeel in ons geborgen.

Lieve echtgenote, samen hebben wij met veel zorg ons gezin opgebouwd, betrouwend in elkaar en vertrouwend op God. Duizendmaal dank om de goede zorgen en de grote liefde. We zullen elkaar missen, maar ik weet dat de liefde van onze kinderen u een troost en steun zal zijn.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, u was mijn zorg, mijn fierheid en mijn geluk. Ik dank u om de liefde en de genegenheid waarmee u mij omgeven hebt. Zorg vooral voor uw goede moeder die zoveel voor u gedaan heeft.

Dank ook aan mijn goede familie en trouwe vrienden met wie ik zoveel aangename uren doorbracht.

Sterven is je hand uitsteken naar God en weten dat zijn hand klaar staat om je op te vangen. Daar zien we elkaar weer.

-----

Moeder, de kinderen en gans de familie danken U van harte voor uw blijken van deelneming in de rouw.

-----

Begrav. ond. A. De Wulf en Zoon, Hansbcke  
Druk. Van Roosebeke, Hansbeke.