

Heer, in Uw handen beveel ik mijn Geest !



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER
FLORIMOND D'HAENENS

weduwnaar van mevrouw

Julienne ROUCKHOUT

geboren te Erwetegem op 11 juni 1900 en
er godvruchtig overleden op 2 juni 1988,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de gepensioneerdenbond.

Om uw kristelijke deelneming en uw vroom
gebed, danken U :

Gilbert en Suzanne COOMAN-D'HAENENS
Ludo en Katleen COOMAN-VAN HOORDE
en kind Joachim.

De families : D'HAENENS, ROUCKHOUT,
GEMEEN en DE SMET

Op een paar dagen na, mocht hij 88 jaar
worden en dit in een goede gezondheid
en in volle bewustzijn.

Zoals de meeste mensen van zijn tijd,
heeft hij hard moeten werken. Alleen met
zorgen en sparen kon men door 't leven
komen. Als dank mocht hij zich in zijn
levensavond omringd weten van zijn zor-
gende kinderen en kleinkinderen. Vooral
zijn achterkleinkind lag hem nauw aan
het hart.

Zijn wens thuis te mogen sterven is in
vervulling gegaan. De pijn van dit plots
gebeuren, wordt enigszins verzacht door
de gedachte dat hij niet geleden heeft.

Nadat hij bij elke hoogdag de Heer in
zijn huis ontving, is hij nu de weg gegaan
naar ons aller thuis bij de Heer.

Mocht nog iets hem die toegang ver-
hinderen, dan bidden we tot onze barm-
hartige God om vergiffenis, zodat hij zon-
der dralen moge herenigd worden met zijn
echtgenote en allen die hem zijn voor-
gegaan.