

Mijn lichaam is bezweken, Heer, Gij zijt mijn  
hoop en mijn aandeel.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

## François D'HAENENS

geboren te Everbeek de 26 april 1878 en er  
overleden de 11 november 1959,  
voorzien van de laatste H.H. Sakramenten.

Het leven van de mens is een door-  
gang, een lijdensweg waarop het kruis  
des levens wordt gedragen, enkele  
vreugdestonden kent en dikwijls be-  
zaaid is met kwetsende doornen.

Lastig was zijn bestaan, angstige da-  
gen heeft hij beleefd en rusteloze nach-  
ten geteld; onafgebroken kwelden hem  
pijnen die nooit slapen, maar steeds  
bleef hij moedig in de beproeving.

Gelukkig de mens die verduelig zijn  
smarten aanvaardt, want na dit lijden  
hier op aarde zal God hem de kroon  
schenken die Hij beloofd heeft aan hen  
die Hem beminnen.

Bemide bloedverwanten, hebt dank  
voor de liefde en toewijding welke gij  
mij bewezen hebt, vooral mijn nicht mag  
ik niet vergeten die mij gedurende  
drie en twintig jaar mijn steun was en  
in alle noodwendigheden hielp. God  
zegene u voor de onverpoosde zorgen  
waarmede gij mij hebt omringd.

Geliefde familie en vrienden, blijft mij  
steeds indachtig in uw gebeden. Dit  
weze de blijvende band tussen hen die  
naar het Vaderhuis zijn heengegaan en  
degenen die op dit tranendal nog een  
wijn blijven vertoeven. Ik zeg u allen  
vaarwel en tot wederziens bij de Heer.

Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn Ziel en mijn  
leven.

Jezus, Maria, Jozef sta mij bij in mijn laatste dood-  
strijd.

Jezus, Maria, Jozef, dat ik sterve in uw heilig  
gezelschap. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn redding.



De families D'HAENENS en COLPAERT,

**zijn zeer erkentelijk voor uw  
blijken van kristelijke deelne-  
ming en danken U.**

Uitg. Raph. Van der Geynst, Everbeek-Boven