



Waarom het graf bedicht  
waarom niet liever  
als hij gestorven is  
dien God, te onlange eilaas

met vlaamse of andere woorden  
stil gezwegen en geweend  
en weg naar betere boorden  
aan Vlaanderen heeft verleend ?

G. Gezelle

Tot vroom aandenken van

**ZEEREERWAARDE HEER**

**Gerard, Jules, Maria, Cornelis**

**D'HAENENS**

Erekanunnik van Sint-Baafs Kathedraal van  
Gent.

Algemeen Directeur van de Congregatie  
Zusters van de H. Vincentius van Deinze.

geboren te Eine 2 december 1900  
Priester gewijd te Gent 20 december 1924

Leraar aan het H. Maagdcollège te Dender-  
monde 15 augustus 1926

Directeur van de afdeling Wijsbegeerte van  
het Klein Seminarie te Sint-Niklaas  
6 augustus 1936

Rector van het Sint-Paulusseminarie te Dron-  
gen 14 augustus 1950

Directeur van de Congregatie Zusters van de  
H. Vincentius van Deinze sedert 22 augustus  
1961

schielijk overleden te Deinze 26 januari 1975,  
voorzien « in extremis » van het H. Sakrament  
van de zieken.

Een groot priester onder ons is heengegaan.  
De vruchten van de Geest hebben zijn ganse  
leven, zijn loopbaan en zijn totale aposto-  
lische inzet gekenmerkt :

goedheid blijdschap trouw  
vriendelijkheid en vrede  
geduld en barmhartigheid.

In zijn familietraditie ankerden zijn rijke ga-  
ven van geest en hart, en allen waren er blij  
en gelukkig om.

Als collegeleraar was hij de entoesiaste vriend  
en de evangelisch-bezielde metgezel van 2000  
oudleerlingen.

Als rector in de opleiding van kandidaten-  
priesters richtte hij honderden jonge mannen  
naar een blij, open, eerlijk en trouw hart, in  
dienst van de medemensen, van God en Kerk.

Als geestelijk directeur van kloosterlingen  
was hij een trouwe en bemoedigende bege-  
leider van honderden die als specialisten  
van de caritas het waar maken wat de Heer  
zelf verwacht : « dat zij uw goede werken  
mogen zien en de Vader verheerlijken die in  
de hemel is ». Hij schreide dankbaar bij pro-  
fessie, jubelfeest en heengaan van zovelen.

God,

Gij hebt ons in uw priester Gerard D'Haenens,  
iets laten ontdekken van uw grenzeloze goed-  
heid en trouw.

Breng hem nu thuis in de vreugde van uw  
Rijk.

Hij moge voor ons, zijn vrienden allemaal,  
aanmoediging en trouw bemiddelen bij Jezus  
onze Heer, in wie Gij de wereld schenken  
wilt alles wat goed is, gisteren, nu en altijd.

De familie D'Haenens,

De Algemeen Overste en Zusters van de H.  
Vincentius a Paulo van Deinze

**danken U voor uw gebed en uw  
blijken van deelneming.**

foto claerhout

druk. r. snoeck - noere

