

"Heer Jezus, laat mij gans uw beeld,
uw leven zijn
laat me één zijn met uw leed,
laat me sterk zijn door uw kracht,
schenk mij liefde tot ik sterf
en ook daarna altijd" (Hofmans)



VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

Georges, Albert D'Haenens

echtgenoot van Mevrouw

Leonie VAN LIERDE

geboren te Deftinge op 27 maart 1902 en er
zacht in de Heer ontslapen op 2 december
1972, gesterkt door de H.H. Sacramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond voor gepensioneerden.

Het leven van deze man was getekend met
de goede, oude geest van een diep christe-
lijke familie. In de omgang met de evenmens
zó op de arbeid als in het gezin, bleef hij
eenvoudig en bescheiden. In dagelijks dienst-
betoon en toewijding bleef hij de trouwe
werker en genegen vriend.

Vanaf de inzet van de rusttijd, kende hij be-
proeving na beproeving, en toch geen woord
van klacht of verbittering. Zolang de krach-
ten het hem toelieten was hij op post voor
de zondagmissen en leed er geweldig onder
de laatste maanden dit wekelijks samenzijn
te moeten missen.

Voor zijn gezin was hij de verkleefde echt-
genoot en voorbeeldige vader, voor wiens
welzijn en verbetering hij zichzelf niet

spaarde. Hij heeft werkelijk met de Heer ge-
leden en zal dus ook met Hem verrijzen tot
een nieuw leven.

Beminde echtgenote, ik dank u voor de gren-
zeloze liefde, waardoor ge me gesteund hebt
in het gezin en vooral tijdens mijn lang ziek
zijn. Bij de Heer zult ge uw steun en toe-
vlucht blijven zoeken, tot alles weer nieuw
en eeuwig wordt.

Mijn beminde kinderen en kleinkinderen,
mijn vreugde en mijn fierheid, innig dank-
baar ben ik u allen die me zo liefdevol be-
jegend en getroost hebt. God zegene en be-
ware u in zijn liefde en trouw, in afwachting
van een eeuwig weerzien. Wees moeders
troost en steun, en mijn eeuwige kroon.
Beste broers, zusters, bloedverwanten en
vrienden, vaartwel, en moge uw gebed de
spoedige intrrede in het Vaderhuis verzekeren.

H. Ursmarus, blijf mijn voorspreker.



De families D'Haenens, Van Lierde, Uytter-
schout, Stradiot danken u voor uw troosten-
de deelneming en uw gebeden.

Schoutteet & Zoon, Zottegem