

†
BID VOOR DE ZIEL

van Meijffer

IRÈNE - MARIA D'HAENENS

dochter van

Jules en van Bertha Matthys

Lid van de Congregatie van O.L. Vrouw
geboren te Delftinge den 2 Juli 1909 en aldaar god-
vruchtig overleden den 12 September 1945, voorzien
van de H.H. Sakramenten.

Van kindsbeen af was zij deugdzaam en christelijk,
de kerk was haar toevlucht, dikwijls de Sacramenten
ontvangen was haar een geluk en een troost. Zij was op-
geruimd en vriendelijk tegenover Iedereen. Ook werd
zij door Ieder aanbeden en geprezen. Hoe schoon
schœen haar het leven toen zij, nauwelijks twintig jaren,
metstralende blikken hare toekomst te gemoet zag. Zij
wist op dit cogenblik niet welke Gods Inzichten waren.
Neen God wilde niet dat zij in de wereld kwam, maar
het lijdensbed, werd haar door God beschoren. Dertien
jaren lang heeft zij als een ware martelares geleeden.

Een ongeneesbare kwaal heeft stilaan haar schoon
jong lichaam ondermijnd en ten grave gebracht. Maar
nooit heeft zij een klacht geult. Te midden van de erg-
ste pijnen trachtte zij nog door een glimlach hare
ouders en familie gerust te stellen. Gelouterd door het
lijden heeft hare schoone ziel, die nooit het kwaad ken-
de, dit lijdensonrd verlaten en een beter vaderland
verkozen.

Vaartwel, Lieve Ouders, Broeders, Zusters en vrien-
den. Gedankt mij in uwe gebeden Eens zien wij el-
kaar in den hemel weer.

Mijn Jezus, Barmhartigheid. 300 d. afl.

R. I. P.

De Families D'HAENENS, MATTHYS,

VAN ONCEVAL en MINCKE

zeer gevoelig voor de blijken van

deelneming en gebeden bij het

afsterven van hun duurbare over-

ledene

DANKEN U.

Drukkerij R. Piersart, Geeraardsbergen