

*We zullen je missen
in kleine eenvoudige dingen.
Doch in onze gedachten
zal je altijd met ons zijn.*

Dankbaar aandenken aan

MEVROUW
**IRMA
DHAENENS**

WEDUWE VAN DE HEER

LAURENT FERMON

Zij werd geboren te Erwetegem
op 12 september 1909 en is zachtjes
van ons heengegaan
in "Verpleegtehuis Joostens"
te Zoersel op 17 maart 1999,
gesterkt door het H. Oliesel.

*Nooit vragen, nooit klagen,
maar pijn in stilte dragen.
Haar handen hebben voor ons gewerkt,
haar hart heeft voor ons geklopt,
haar ogen hebben
ons tot het laatste gezocht.*

*Haar ziekte was ongeneesbaar,
geen middelen konden haar helpen.
Nochtans heeft zij gezwegen :
geen klacht is haar ontgleden.*

*Ik voelde met groot verlangen
het laatste drukken van haar handen.
Daarin lag nog wat leven
waar zij nog uren voor heeft gestreden.
Toch ging zij vredig en rustig van ons heen
maar in ons hart
blijft zij altijd de nummer één.*

Leon en Lucienne Fermon-Troffaes,
kinderen en kleinkind danken U
voor uw medeleven.

UITVAARTVERZORGING & DRUK WIRIS bvba
ZOTTEGEM 09/360.79.20