

Uw wil geschiede op aarde als in den hemel,

† BID VOOR DE ZIEL VAN †
ZEER EERWAARDEN HEER

Jérôme - Richard D'HAENENS

Geboren te Kruishoutem, den	23 Februari 1884
Priester gewijd te Gent, den	14 Juni 1908
Onderpastoor te Watervlief	19 Juni 1908
Onderpastoor te Gavere	11 Mei 1910

Bestuurder der Zusters Benedictinessen,
Hunneghem en Bestuurder van Maatschappelijke
Werken te Geeraardsbergen. 25 November 1925

sedert 30 Juni 1932 Pastoor-Deken te Nederbrakel
en na een langdurige en pijnlijke ziekte, in volle overga-
ve aan Gods Heiligen Wil, zachtjes in den Heer ontsla-
pen te Gent, in het Gesticht Toevlucht van Maria.

den 2 December 1945
gesterkt door al de Troostmiddelen van onze Moeder de
H. Kerk.

De Schepper had hem mild bedeeld en met de hem
geschonken talenten heeft hij letterlijk gewoekerd : zijn
schrandere geest en zijn praktische zin, geholpen door een
rijke ondervinding, lieten hem toe in de grootste moei-
lijkheden altijd een gelukkigen uitweg te vinden, wie
wijzen raad of opbeuring behoefde, in angstigen twi-
fel en in diepe treurnis gekomen, ging telkens van hem heen
met gerust gemoed en getroost hert. Waar het ook in
't openbaar werd gesproken, zijn priesterwoord wijs en
warm, werd gretig aanhoord en sloeg diep in : het sticht-
te veel goed. Wat hij na rip overleg en vurig gebed had
voorgenomen, zijn doordrivende wilskracht liet hem toe
het, over alle hinderpalen heen, tot werkelijkheid te
voeren, en wat hij voorhad kwam altijd uiteindelijk neer op
de uitbreiding van Gods rijk. Zijn uitzonderlijk aanpas-
singsvermogen liet hem toe zich los en vrij in alle mid-
dens te bewegen, maar naar het voorbeeld van zijn god-
delijken Meester vertroefde hij het liefst tusschen het volk,
wiens nooden vooral geestelijke, hij diep aanvoelde : naar
de lenigbare dezer nooden zijn rijke gaven en zijn onver-
zagdigaren werklust keeren was hem een levensbehoefte
een levensvreugde geworden.

Op dit schoon en deugdzaam leven heeft hij de kroon
gezet door zijn stichtende zelfs heldhaftige gelatenheid in
het dragen van zijn zware, pijnlijke ziekte en door zijn
edele zelfvergetenheid in het gewillig offeren van zijn leven
voor de zegening van zijn Kerk, zijn Volk en zijn Vader-
land.

“ Heer, vijf talenten hebt gij mij gegeven : zie vijf andere
heb ik er bij gewonnen „ — ” Goed, trouwe dienaar, treef
binnen in de vreugde van uw Heer. „

Moge de Nederbrakelsche bevolking van hun braven
Heer Deken in hun achting, genegenheid en dankbaarheid
een trouwe herinnering bewaren het liefst vóór het al-
taar van hun kerk en ze gaarne neerleggen in 't kristelijke
van hun gedrag.

Mijn goede Zuster, ik verlaat u met een gebroken hert :
ik heb u toch zooveel te danken : gij leeftet enkel voor
mij, maar ik weet dat ik over u mag gerust zijn. God
zal vaderlijk voor u zorgen.

Dierbare Parochianen, uw wel en uw wee waren al-
tijd het mijne : in mijne bijblijvende bezorgdheid zal ik
voort over u waken van uit den Hooge waar ik op u wacht.

Geliefde Heeren Onderpastoors, die mij zoo trouw ter
zijde hebt gestaan in mijn schoon maar soms zoo moei-
zaam werk, gaat toch tot het einde toe voort met u ten
beste te geven voor het heil van al onze Nederbrakelsche
menschden.

Vrienden-Priesters, ik bid u behoudt mij uw genegen-
heid in een dagelijksch Memento van uw H. Mis.

Mijn Jezus, barmhertigheid ! (300 dagen aflaat)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 dagen aflaat)

Meijuffer Estelle D'HAENENS ;
De Familiën D'HAENENS en DUCA-
TILLON,

BEDANKEN U.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt