

Neem uw dienaar op in uw Rijk, o Heer!



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mijnheer

**JOZEF D'HAENENS**

geboren te Zarlardingde de 4 oktober 1898 en overleden te Everbeek de 9 april 1968, gesterkt door het Sacrament der zieken.

Vele denken dat dit leven alles geeft, maar iedereen moet eenmaal vaststellen dat alles zo vlug is voorbijgegaan. Enkel die leefde om God, heeft de waarde van 't leven begrepen en ziet rustig zijn einde naderen.

De brave goeie man is ons opnieuw voorgedaan. In zijn leven heeft hij naar best vermogen O L Heer gediend. Kalm is hij de dood ingegaan. Dat de Heer Zich over hem ontferme.

De zijne heeft hij bemind, ook zijn evenmens, voorbeeld van echte christelijke liefde. Die handelwijze maakte hem beminnelijk bij God en ook bij de mensen.

Bemide broeders en zusters, hebt dank voor uw goede zorgen en ook voor uw genegenheid. Blijft elkander ook beminnen en in vrede de Heer dienen. Nu kan ik u niets meer vergelden, doch de Meester over leven en dood zal het doen. Onze scheiding is slechts tijdelijk, eens zien we elkaar terug bij God. Vergeet mij niet in uw gebed.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.  
Jezus, Maria, Jozef.

De familiën D'HAENENS en COTTON  
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

Dr. Vw Modde, Everbeek.