



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW**

JUDITH D'HAENENS

weduwe van Mijnheer
JAN - BAPTIST CABO

geboren te Everbeek op 14 april 1883 en er
schielijk overleden op 7 januari 1967, gezalfd met
de H. Olie.



" Een sterke vrouw, wie kan haar vinden ?
Haar waarde overtreft alles wat uit de verste ver-
ten komt !" Zij heeft de hand aan alle werk...en
het brood heeft zij niet in ledigheid geëten ...
Haar kinderen staan op om haar te roemen.
(Boek Wijsheid)

Na een leven van zorgen is deze vrouw, rijk
aan verdiensten, ongemerkt, zoals zij geleefd
heeft in de Heer ontslapen. Moge zij nu de eeu-
wige rust genieten, als loon voor haar toewijding
en opoffering.

Vaartwel, beminde kinderen, kleinkinderen en
bloedverwanten, de Goede God heeft mij geroe-
pen. Ik dank U allen voor uw liefde en zorgen.
Bewaart allen mijn aandenken in uw hart en bidt
voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)



De families D'HAENENS, CABO, COLPAERT en
DETANT,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van deelneming en **danken U.**

Uitg. R. Van der Geynat, koster, Everbeek