



Gelijk een wierookgraan, in blakend vier geschroeid,
Een zoeten geur verspreidt en dan ten Hemel spoeit;
Voor ons zo leed en leefdet gij
O Moeder! Ach... en 't is voorbij.

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

Mevrouw

Leontine-Flore-Marie D'HAENENS

echtgenote van Mijnheer

Alfred MICHIELS

geboren te Zarlardinge,
de 26 mei 1896 en godvruchtig overleden te Nederbrakel
de 19 februari 1957, gesterkt
door de HH. Sacramenten der stervenden.

*Zij was wijkmeesteres van de Boerinnengilde, de
Vrouwenbond van het H. Hart,
de 3^e Orde en alle parochiale genootschappen.*

Voor dezen die geloven, is de dood geen einde, maar
een begin; over het aards bestaan valt het licht van de
Eeuwige Zaligheid en in dit licht krijgt alles zijn ware
betekenis.

Deze dierbare overledene was een van de voortref-
felijke vrouwen die in zich het beeld der Sterke Vrouw
uit de H. Schrift gevormd had: bewust van haar kris-
tenzijn, rotsvast in haar overtuiging, trouw aan haar
heilig geloof, eerlijk tegenover haar medemens, bezorgd
voor haar gezin als echtgenote en huisvrouw, als moe-
der van de zoetste min. Zulke moeder schat men maar
naar waarde wanneer men haar moet derven. Hoe ledig
het huis waar moeder weg is...

O Goede God, ons hart is overstelpd van droefheid
en onze ogen zijn moe geweest maar wij maken tot de
onze de woorden van de dichter:

« Gelukkig die in God geloven
Als diepe wonden 't herte slaan... » en wij
bidden gelaten: « Uw Wil geschiede ». Bij moeders
doodssponde danken wij U, o Heer, om al het goede
en het onvergetelijk Zoete dat Gij ons langs en door
ons moeder hebt geschonken.

Mijn dierbare echtgenoot, mijn beminde kinderen,
kleinkinderen en familieleden, wij hoopten nog vele
jaren te mogen samenblijven in onderlinge liefde en
huiselijke innigheid op onze rustige boerderij. Tijdelijk
schijnt dat geluk verzwonden, maar O. L. Heer zal uw
droefheid in vreugde omkeren als gij elkaar steunt en
bidt om troost. Vaart nu allen wel en leeft schoon, diep
kristelijk, zoals ge dat van mij geleerd hebt. Vergeet mij
niet vooral in uw gebeden. Hebt dank voor al de lief-
devolle zorgen waarmee gij mij omringd hebt. God
zegene U er om. Tot weerziens in het Hemels Vader-
huis.

Goedertieren Jezus, schenk haar de eeuwige rust.
De 4 akten a. u. b. voor de overledene.

*Zeer getroffen door uw blijken van diep
christelijk medevoelen, bieden U hiervoor
hun welgemeende dank,*

Mijnheer Alfred MICHIELS;

Mijnheer en Mevrouw Valère MICHIELS-DE WOLF
en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Charles WANGERMEZ-MI-
CHIELS en kinderen;

De familiën D'HAENENS, MICHIELS. COTTON en
VAN ASSCHE.

Vandendriessche & Paul De Vleeschauwer, Nederbr.