

Heer, verwerp mij niet in mijne hoge jaren, als mijne krachten mij zullen ontbreken, verlaat mij dan niet.



ZALIG AANDENKEN

aan Mevrouw

Maria-Elisa D'HAENENS

weduwe van de Heer

Remi VAN DER DONCKT

geboren te Zegelsem de 14 april 1891
en godvruchtig overleden te Brakel-Elst
de 18 oktober 1972,

gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Het valt hard te moeten scheiden van iemand die goed was, die zoveel voor ons gedaan heeft en die wij wederzijds met de tederste zorgen hebben omringd. Zo heeft God het beslist: zij die ons lief was, werd ons ontnomen.

Ik heb droeve dagen en ellendige nachten geteld, de pijnlijkheden van de dood hebben mij omringd: ik heb de naam des Heren aanroepen en gezegd: dat Uw heilige Wil geschiede.

O Heer, die in het verborgene ziet en geen goed onbeloond laat, wil genadig het offer van mijn leven aanvaarden, tot uitboeting van mijn tekortkomingen en voor het geluk van mijn beminde familie.

O Heer, gij weet hoe ik oprecht heb gehandeld en gedaan heb wat goed was in uw ogen, sterk allen, die het goed menen met hun medemensen en laat hen niet ontmoedigd worden door ontgoocheling en teleurstelling.

Mijn beste kinderen en familieleden, gij hebt mij een familiaal leven bezorgd en gij hebt tot het uiterste toe gewild dat ik onder uw midden verbleef, ik dank U voor zoveel goedheid, moge God u steeds sterken en op het gemoed van uw kinderen een stempel slaan die hen gemakkelijker door het leven zal dragen.

Wil nu de Vier Akten bidden.

Druk Melckebeke-Hoebeke Zottegem

De Heer en Mevrouw Frans BAERT-VAN DER DONCKT
en kinderen Magda, Johan en Joslane,

De families D'HAENENS, BOCKSTAEL, VAN DER DONCKT
en SEGERS

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
DEELNEMING EN GEBEDEN.