

Heer, Gij zijt onze steun en ons vertrouwen.

†

Tot vroom aandenken
van mevrouw

Maria Eudoxie D'Haenens

echtgenote van de heer

Georges Herregods

geboren te Deftinge op 11 maart 1910 en
overleden in de Heilig Hartkliniek te Ge-
raardsbergen op 15 februari 1982, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden
Lid van de gelovige Zielen.

De families

D'Haenens, Herregods,
Vercleyen en De Borre

danken U oprecht voor de bliken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Rustig en vredig zoals ze leefde, is moeder
van ons heengegaan. Zij was de echte
moeder, bezorgd voor haar man en kin-
deren, haar familieleden en vrienden,
elkeen was haar lief.

Hoe groter de daadwerkelijke genegenheid,
hoe harder het scheiden gevoeld wordt bij
dit plots en onverwacht sterven.

Door haar moed en vertrouwen heeft zij
dikwijls vele moeilijkheden overwonnen.

Zij ging haar weg door het leven, over-
eenkomstig de geboden van de Heer, die
zij in geloof heeft gediend.

Beminde echtgenoot, U waart voor mij als
voor zovele anderen een troost en een
steun - moget gij nu ook steun vinden
bij onze kinderen.

Geliefde echtgenoot, kinderen, kleinkind en
familieleden blijft mijn voorbeeld in ere
houden door uw daadwerkelijke christelijke
plichtsbetachtig, zo blijven wij het best in
liefde met elkander verenigd.

Beste vrienden en kennissen, denkt aan
mij in uwe gebeden.

Uitg. Miserez, Deftinge