

Geloofd zij Jezus-Christus !

†  
Bid voor de Ziel  
van Mevrouw

Marie-Céleste D'HAENENS

Weduwe van

RICHARD MARTENS

geboren te Delftinge den 30 Augustus 1871 en  
aldaar godvruchtig overleden den  
1 November 1944, voorzien van de H. Sakramenten  
Lid van de Confrerie der Geloovige Zielen.

Zij was een vrouw met groot geloof en diepe  
godsvrucht. Zij was de sterke vrouw die met  
wijsheid en overleg haar huis bestuurt. Het geluk  
van hare kinderen was haar eenige bekommer-  
nis. Aan hen was haar leven en hare liefde ge-  
wijfd. Zij was een toevlucht voor de armen en le-  
nigde met milde hand veler nood.

Veel heeft zij geleden in haar lichaam, en stil-  
aan voelde zij haar einde naderen. Met wonder-  
bare kalmte, zooals alleen een christen dat ver-  
mag, zag zij den dood tegemoet. Zij kon zich voor-  
beeldig voorbereiden en na hare laatste verma-  
ningen gegeven te hebben ontstiep zij zacht in den  
Heer.

Vaartwel, duurzame kinderen, het uur van schei-  
den is gekomen, maar die scheiding is maar van  
korten duur, in de eeuwigheid vinden wij elkan-  
der weer.

Gij weet hoe zeer ik u bemind heb, blijft elkan-  
der ook met diezelfde liefde beminnen en gedenkt  
mij in uwe gebeden!

Heilige Jozef die ik heel mijn leven gediend en  
geëerd heb sta mij bij!

Mijn Jezus Barmhartigheid. 300 d. aflaat  
R. I. P.

De Familien D'HAENENS, MARTENS, VAN ONGEVAL  
en VIDTS

danken U van harte voor de blijken van  
kristene deelneming en gebeden bij het af-  
sterven van hunne diepbetreurde overledene

Mevrouw Marie - Céleste D'HAENENS

Druk. Piereart, Geeraardsbergen