

De beste voorbereiding tot de dood is een volmaakte onderwerping aan de H. Wil van God.



Ter vrome nagedachtenis van
Heer Oktaaf D'HAENENS

Oud-Gemeenteraadslid

gebor-n te Delfinge de 6 juli 1873 en er godvruchtig overleden de 6 oktober 1961, voorzien van alle Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

De goede God geeft aan die mens een korter tijdelijk bestaan, aan een andere een langer. Alle mensen echter worden geroepen om eens vóór Gods Rechterstoel te verschijnen. Onzgoede Moeder de H. Kerk mengt in haar raadgevingen gevoelens van hoop en vrees. De hoop haalt het echter op de vrees, omdat zij ons leert dat God de goede Vader is die zijn kind opwacht in zijn Vaderhuis.

Gelukkig hij, die zoals deze man, zonder omhaal van nutteloze woorden, doch door daden, die getuigenis aflegden voor zijn Geloof, Gods geboden en die van de H. Kerk in 't oog hield. Alles wat de Heer en Meester over leven en dood vraagt, is dat wij, door Rechtvaardigheid en liefde gedreven, de Wetten van het menselijke leven zouden eerbiedigen.

Heer, leer ons beseffen, de waarde van het echte christelijke leven dat rekening houdt met eigen zielezaligheid en gericht is naar het tijdelijk en eeuwig welzijn van de Naaste in wie wij een Broeder of Zuster moeten zien, met ons bestemd om eens zalig te worden. De sociale actie destijds

gevoerd door de man, voor wiens zielerust wij nu bidden, moge onszelf aanzetten zijn voorbeeld te volgen. Wij ook, zijn nu geroepen, om voor ons zelf en voor onze naaste zorg te dragen. De ene mens weze in dit opzicht, een stichtend voorbeeld voor de andere,

Geliefde Familieleden, hebt dank voor uw stille en verdragende zorgen mij betoond gedurende zovele jaren! Goede Nicht Germaine, ik wens aan alle oudwordende en alléénstaande ooms, een nicht zoals U er ene geweest zijt voor mij! Hebt allen dank, die mij ooit enig goed gedaan hebt naar ziel of lichaam. God lone uwe werken van barmhartigheid.

H. Hart van Jezus, ontferm U over hem.

H. Ursmarus, bid voor hem.

De familiën D'HAENENS en
VAN ONGEVAL,

*danken U oprecht om uw
gebeden en uw deelne-
ming in hun pijnlijke rouw.*

Uitg. Mevr. Cl. MISEREZ