

" Mijn ziel verwacht van U verlossing,  
Heer".



Tot dankbaar aandenken aan

D E H E E R

**ROBERT D'HAENENS**

weduwnaar van Mevrouw  
JULIA FOSTIER.

Hij werd geboren te Everbeek op 1 juli 1908 en is godvruchtig naar zijn Schepper teruggeroepen in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen op 13 februari 1986, begeleid door de genademiddelen van de H. Kerk.

---

Voor de bliken van kristelijk medeleven,  
uw vroom gebed en uw aanwezigheid  
danken U de families

D'HAENENS, FOSTIER,  
COTTON en BRODDELEZ.

---

Begrav. Collier-De Taeye, Karkoolstr. 2. Moerbeke (054) 41 35 00

Lijden en dood plaatsen ons steeds weer voor vragen, waarop geen mens ons ten volle een antwoord kan geven.

Wij kunnen ons enkel gelovend toevertrouwen aan God, die in Jezus Kristus lijden en dood heeft overwonnen.

Tijdens ons leven op aarde kunnen wij God daarom in liefde dienen, door Zijn Heilige Wil trachten te volbrengen en ons in alles aan de beschikkingen van Zijn Voorzienigheid te onderwerpen.

De dierbare overledene was een voorbeeld van berusting in Gods Wil. De beproeving en het lijden die hij moest doorstaan aanvaardde hij met wonderbare moed.

Laten wij daarom uit ganser harte, bij het pijnlijk afscheid van deze goede echtgenoot en vader, deze bede richten tot de Heer :

" God, wij vertrouwen U onze geliefde overledene toe, nu zijn leven onder ons is afgebroken. Wij zijn U dankbaar voor al het goede dat Gij ons door hem gegeven hebt en waardoor hij voor ons een blijvend teken is geworden van Uw goedheid. Moge hij door Uw grote barmhartigheid in vrede rusten".

---

Druk. De Nayer. Heuvelstr. 63a. Moerbeke T. (054) 41 28 66