

†

BID GOD VOOR DE ZIEL  
van de Heer  
**Roger D'HAENENS**

*Beheerder der P.V.B.A. Lustrerie D'Haenens*

echtgenoot van Mevrouw

**Aline VAN AVERBEKE**

*geboren te Delftinge op 21 juni 1925 en bij ongeval  
overleden te Waardamme op 26 mei 1967, voorzien  
van het H. Oliesel.*

De dierbare overledene was een dynamische man van uitzonderlijk gehalte. Beproevingen of tegenslagen konden zijn vele initiatieven en zijn werkklust niet remmen.

Gesteund door zijn echtgenote, die hem trouw terzijde stond, heeft hij, in snel tempo, een grote zaak opgebouwd.

Hij was er nog zo nodig voor zijn geliefde vrouw en kinderen en om de jonge, groeiende onderneming in haar verdere uitbouw te leiden.

Bij echtgenote en kinderen vond hij zijn aangenaamste ontspanning na de zware dagtaak.

Hij had voor hen de schoonste toekomstdromen. Was het tenslotte niet voor hen, dat hij zoveel van zichzelf eiste en zo hard werkte, soms tot laat in de nacht?

Aan zijn rusteloze activiteit werd plots een einde gesteld; hij werd in de volle kracht van zijn jaren uit ons midden gerukt. Hoe broos is het leven en het geluk van de mens op aarde! Zijn dood betekende een onherstelbaar verlies voor al de zijnen, voor zijn vrienden, voor zijn medewerkers en medewerksters; zij brengen onuitsprekelijk verdriet over allen, die met hem leefden en werkten

In ons menselijk leed is er voor ons gelovigen, slechts een weg, de weg naar Jezus Christus, die zelf de beker van het lijden tot op de bodem heeft geledigd en in de bloei van zijn mannenjaren is gestorven op het kruis tot ons heil. Hij is de toelucht voor allen, die overmand worden door smart, de troost in nood; Hij geeft de moed om het kruis te dragen; Hij zal ook sterke schenken om het werk van de overledene met vereende krachten verder te zetten, wat zeker zijn verlangen is.

In het boek der openbaring verschijnt de Heer tussen zeven luchters en Hij zegt: Ik was dood, en zie, Ik leef tot in de eeuwen der eeuwen (1. 12-18).

Hij heeft de dood overwonnen en Hij leert, dat de dood niet het einde is, maar de overgang naar het eeuwig leven. Zo mogen allen, die diep treuren om het heengaan van de overledene en piteitsvol zijn aandenken zullen bewaren, geloven dat hij leeft bij God, met hen verbonden blijft en hen verder zal begeleiden op hun levensweg tot het uiteindelijk wederzien en eeuwig samenzijn in het Vaderhuis.

Moge de Heer de overledene barmhartig tegemoet treden en hem de eeuwige Vrede schenken; dit wezen ons aller gebed, vooral tijdens deze Uitvaartmis.

*O. L. Vrouw van Vrede, bid voor ons.*

Mevrouw Roger D'HAENENS,  
Mejuffer Diane D'HAENENS,  
Mejuffer Magda D'HAENENS,  
Jongeheer Werner D'HAENENS,  
De familiën D'HAENENS, VAN AVER-  
BEKE (CORDY), VAN DE PONTSEELE  
en DECLERCK,

**Danken U, om de gebeden  
en blikken van deelneming.**

Brugse Begrafenisondern. St-Salvatorskerkhof