

†

Wees in vroom gebed indachtig de ziel van

MEVROUW

Sara D'HAENENS

Weduwe van de Heer Jozef VERLOO,

geboren te Zegelsem op 13 september 1898
en in de St.-Franciscuskliniek te Brakel
godvruchtig overleden op 20 september 1977,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

De dood is de bekroning van het aardse
leven en voor de getrouwe gelovige de blijde
intrede in het hemelse Vaderhuis.

Zij was een bekommerde moeder, die haar
gezin leidde volgens de christelijke principes.
Zij was gehecht aan haar geboortestreek,
aan het land en de natuur, maar evenzeer
aan de Kerk, met wie zij zich door getrouwe
geloofspraktijk verbonden voelde. Als moeder
van een groot gezin volbracht zij haar taak
met zachte moed en evangelische naasten-
liefde.

Met gelatenheid en geduld, met hoop en
optimisme, droeg zij jarenlang haar ziekte,
gesterkt door het voedsel voor de christen-
mens : de eucharistie. Zij was dankbaar voor
wie haar verzorgden en toonde blijheid aan
wie haar bezochten.

Nu is zij rustig haar Rechter en Redder
tegenmoet gegaan. Moge zij reeds de vrede
van de Heer als haar deel ontvangen heb-
ben.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, weest
blij voor het geluk dat wij samen kenden
en vaartwel. God behoede U en belone U
voor al uw genegen zorgen.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

De families VERLOO, D'HAENENS, ANTROP,
BOCKSTAEL,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel