

De mens en weet vandage niet
Wat morgen hem kan brengen ;
Noch hoe, noch waar de felle dood
Hem in de weg zal springen. G. G.



Bid voor de ziel van
de heer

WILLY D'HAENENS

echtgenoot van mevrouw
Maggy De Bruyn

geboren te Zarlardinghe op 5 februari 1936
en er plotseling overleden op 1 juni 1983,
voorzien van het H. Sacrament der Zieken
in extremis.

De families

D'Haenens, De Bruyn,
Van Der Scheuren en Van Eesbeek
zijn zeer erkentelijk voor uw gebed
en uw blijken van innige deelne-
ming en danken U.

Bij de ontluikende lente, wanneer alles naar
nieuw leven en hoopvolle bloei groeit, werd
dit jonge leven bruusk afgebroken. Heer
Gij weet hoe diep het heengaan van onze
goede echtgenoot en broeder ons hart heeft
geraakt. Iets van het dierbaarste dat wij
hadden is van ons nu weggenomen. Zijn
behelpzame handen, zijn vertrouwde stem,
die nog altijd wijze woorden vond, maar
bovenal zijn minnend hart, dat meer dan
ooit onze zorgen deelde en onze vreugde
groter maakte, het werd ons nu ontnomen
en ontrukkt.

Bedroefd om zijn heengaan, zijn wij toch
ook dankbaar om al het goede dat hij heeft
tot stand gebracht. Hij was een voorbeeldige
echtgenoot, een liefdevolle broer en
familielid, een ware vriend voor iedereen,
een trouwe christen die zijn steun en hou-
vast vond in een diep beleefd geloofsleven.

Dierbare echtgenote, mijn scheiding is zo
plotseling en ook des te smartelijker. Het
is de wil van Gods Voorzienigheid dat ik
het eerst ga. Boven het leven en boven de
dood blijve het gebed ons troosten, sterken
en verenigen.

Beste familieleden en allen die mij dierbaar
waren, graag zeg ik U nog dank voor alles
wat U mij gegeven hebt. Moge het gebed
het teken zijn van onze blijvende vereni-
ging.