

« Ik heb het beroep van piloot gekozen om van al die schoonheid van Gods natuur te kunnen genieten. »

+

TOT VROOM AANDENKEN AAN

Adelin DHAESE

echtgenoot van **Mieke LOBEL**

Onderluitenant-vlieger bij de
Belgische Luchtmacht.

Postuum vereerd met het kruis
van ridder in de Leopoldsorde.

geboren te Oudenaarde op 7 januari 1954 en
omgekomen te Nederweert (Ned. Limburg) op
2 augustus 1977.

Blij, zoals altijd, nam Adelin afscheid, die
dinsdagmiddag. Elkaars handen reikten zich,
zoals altijd, echter voor het laatst... Ik zie je
gaarne... wees voorzichtig... Nu ging de weg
doorheen leegte en woestijn, eindeloos ver
en toch zo oneindig dicht.

Maar moe, eenzaam is men, als een regendag
midden een ontluikend lenteleven, als een
verloren bloem, gevallen uit een bos van witte
viooltjes.

Maar je weet — heel diep in je — je weet :
leegte en woestijn dienen niet om in te wonen,
maar om er doorheen te trekken, het is tussentijd,
doortochtland. Als een droom was zijn leven,
een sprookje met een slot dat nooit zal eindigen.
Gaande komt het land, het huis om voor altijd in te wonen dichterbij : voor eeuwig gelukkig.

Liefste Mieke, dank je voor onze mooie droom,
te mooi om waar te zijn. Blijf als de witte bloem
zoals ik je steeds gekend heb, dank je voor jouw
ma en pa, je broer en zussen, die een echte steun
voor me waren.

Ma en pa, dank je voor de vele kansen die je me gaf
om mijn droom te kunnen waarmaken ; dank je voor
mijn vier broers waarmee ik zo innig verbonden was.
Blijf zoals altijd bij elkaar. Dank ...

Mieke Lobel, zijn echtgenote
Georges Dhaese - Roose, zijn ouders
Jacques Lobel - Buyschaert, zijn schoonouders
De families Dhaese en Lobel

danken voor uw gebeden en
blijken van deelneming

sanderus

