

"Wees bereid, want ge kent noch dag noch
uur waarop de Heer komt".

†

Wil in uw vrome gebeden gedenken
de ziel van de heer

ALBERT D'HAESE

echtgenoot van mevrouw
FLORA VAN LIERDE

geboren te Deftinge op 24 mei 1915 en god-
vruchtig overleden te Leuven op 22 april 1978,
gesterkt door de HH. Sacramenten van de zieken.

Oudstrijder 1940 --1945

Op enkele meters van de grens van zijn dorp
staat de kleine hoeve waar Albert werd
geboren en is opgegroeid. Gedurende meer dan
veertig jaar heeft hij er, met zijn geliefde
echtgenote, moedig en volhardend gezwoefd
voor een gelukkig en welvarend gezin. Een wel-
verdiende rust lag reeds in het verschiet doch
een schijnbaar ongevaarlijke oogkwaal was
echter erger dan men vermoedde en een nood-
gedwongen operatie eindigde voor hem in de
ontmoeting met zijn Schepper.

Onvermoeide ijver, stille eenvoud, opvallende
bescheidenheid en een diep kristelijk geloof,

dat hijzelf heeft beleefd en aan anderen over-
gedragen, sierden zijn leven. Wij danken de
Heer om dit mooi voorbeeld als vader en
echtgenoot, als familielid gebuur en vriend.
Moge nu voor hem de woorden van Jezus
bewaarheid worden: "Kom, goede en trouwe
dienaar, omdat ge in het kleine getrouw geweest
zijt aan Mij, kom en neem bezit van mijn
eeuwig Rijk".

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkind, u
zult me op het bedrijf moeten missen. We
waren tesamen gelukkig en tevree. Ik dank u
voor uw blijken van goedheid en liefde. Blijf
moedig en vertrouw op de Heer. Bij Hem wacht
ik u op om samen voor altijd verenigd te
blijven. En gij allen familieleden en vrienden,
bidt voor mij en tot weerziens bij ons aller
Vader.

De families D'HAESE, VAN LIERDE
VAN RO en DROESBEKE

danken U oprecht voor de blijken van
genegenheid en deelneming in hun rouw
en voor uw vroom gebed.

Uitg. Miserez, Deftinge