

O Heer, voor uw getrouwe dienaren, wordt het leven niet weggenomen, maar slechts veranderd; en nadat het huis van dit aards verblijf is ingestort wordt ons in de hemelen een eeuwige woonstede voorbereid.
(Prafatie mis overledenen)

+

BID VOOR DE ZIEL VAN MEJUFFER
ANGELIQUE D'HAESE

dochter van wijlen

Heer Victor & Mevrouw Melanie Schoorens geboren te Ronse de 14 Mei 1884, en godvruchtig overleden te Louise-Marie de 21 Oktober 1951.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw.

Van jongsaf heeft zij God gevreesd en met veel vurigheid gediend; haar leven was stil en nederig voor het oog van de mensen, maar voor het oog van God was het rijk en schoon, het was een leven van deugd en gebed.

De Heer heeft haar beproefd en gelouterd als het goud in de smeltkroes; de ziekte en het lijden zijn een kruis en het kruis is de deur van de hemel.

Vanaf haar tedere jeugd had zij zich aan Maria toegewijd, en het is, de kentekens van Congreganiste dragend, dat zij de laatste Sacramenten met veel vurigheid ontvangen heeft.

Duurbare familieleden, ik smEEK u door de liefde van Jezus-Christus, mij te willen indachtig zijn in uw gebeden en in het H. Misoffer. In de hemel zal ik u ook niet vergeten.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)

Mevrouw Hilaire D'HAESE-DE VOS;

Mejuffer Rosa D'HAESE;

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Octaaf D'HAESE-HOFFMAN;

De kinderen en kleinkind van wijlen René BEERENS-D'HAESE;

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Arthur D'HAESE-ROMAN;

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Frederic SCHOORENS-DE VOS;

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Jan-Bap. SCHOORENS-CALLEWAERT;

De familiën D'HAESE en SCHOORENS;

*bedanken Ued. voor de blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.*