

Het leven 's ons gegeven om God te zoeken ; de dood
om Hem te vinden ; de eeuwigheid om Hem te bezitten.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

CLEMENS D'HAESE

echtgenoot van Mevrouw

VICTORINA CHAVÉ

*Lid van den Bond van het H. Hart
en van verschillende confreriën.*

geboren te Wieze, den 21 November 1873
en overleden te Aalst, den 21 Februari 1946,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Om zijn eerlijk en rechtschapen karakter, om zijn
eenvoud des harten en beoefening van de naasten-
liefde, genoot hij de achting en de vriendschap van
allen die hem kenden.

Met kalme gelatenheid en voorbeeldige geduldigheid
in zijn langdurig lijden heeft hij het oogenblik afge-
wacht, waarop de Heer hem tot Zich riep. Met een
Onze Vader op de lippen heeft hij zijn ziel in Gods
rechtvaardige handen gegeven.

Vaartwel, beminde Echtgenoot, lieve Kinderen,
Kleinkinderen, Schoonkinderen, Zuster, Schoonzuster,
Bloedverwanten en Vrienden, hebt duizendmaal dank
voor uw liefderijke zorgen. Gij allen die mij bemind
hebt, weent niet over mij, ik sterf gerust, doch mijn
dankbaarheid voor u sterft niet; in den Hemel zal ik
God bidden opdat Hij u het eeuwig geluk verleene.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 300 d. aft.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300. d a.

Rozenkrans in St-Jobskapel Zondag 3 Maart, te 2 u.

Drukkerij Van Schuylenbergh, Aalst.

Mevr. Victorine Chavé,

M. en Mw. Frans D'Haese-Tas,

M. en Mw. Petrus Barrez-D'Haese,

M. en Mw. Jozef De Winter-D'Haese,

Mw. We Gustaaf D'Haese-Uyttendaele,

M. en Mw. Ernest Verhofstad-D'Haese,

De familiën D'Haese, Chavé en De Brandt,

danken U hartelijk voor deelneming
in onzen rouw en uw gebed.