

Heer, in uw Handen beveel ik mijn geest.

BID VOOR † DE ZIEL

van

MIJNHEER CYRIEL D'HAESE

weduwnaar van

Mevrouw Maria, Eudoxie VAN RO

geboren te Defdinge, de 4 mei 1881 en er godvruchtig overleden, de 14 april 1962, gesterkt door de Laatste HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen " in articulo mortis ...

Een christelijke opvoeding en de genade eraan verbonden hebben deze brave man door het leven begeleid! Hij heeft geleefd en is gestorven, als een voorbeeldige christen. Dit is het meest prijzenswaardige oordeel, dat wij overlevenden hem kunnen wijden.

Deze vrome gedachte maakt het ons gemakkelijker, te bidden voor zijn zielrust " Heer, laat nu uw dienaar in Vrede gaan ...

Zijn troost vond hij in het bewust zijn van de volbrachte plicht. Zijn sterke geloofsgeest, gaf hem de zekerheid der eeuwige beloning.

Alleen de christen mens weet in het licht van zijn Geloof de juiste betekenis te geven aan het lijden hier op aarde.

Zijn laatste woorden, waren ons de bevestiging dat hij geloofde, dat de dag van zijn afsterven, de aanvang betekenen zou van de de-

finitieve ontmoeting met Gods Vriendschap en Liefde.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, gij waart mijn roem en mijn eer. Ik dank U voor al de zorgen, waarmede gij mijn oude dag hebt omringd en hierdoor mijn pijnen draaglijk hebt gemaakt. Uw liefde was mij een balsem in al mijn lichaamsbeproevingen. Samen met moeder bidden wij weldra vóór Gods Troon U te zegenen in uw verder levensbestaan! Onthoudt de kristelijke raadgevingen, waarmede wij uw opvoeding hebben omringd. Bidt nu voor uw overleden ouders en blijft trouw aan uw christelijke levensplicht. Op die manier is onze scheiding tijdelijk: eens zijn wij opnieuw in Gods heerlijkheid verenigd.

H. Hart van Jezus, ontferm U over hem.

H. Ursmarus, spreek voor uw beschermeling ten beste bij God,

Uw deelneming in gebeden en rouw was voor ons een innige troost.

Daarvoor betuigen wij U onze oprechte dank.

De familiën D'Haese, Van Ro, Herregods en Van Keymeulen.