

„Nu geef ik U mijn ziel in handen : Gij zijt
mijn Meester en mijn God'' (Ps. 25)

+

GEDENKEN WIJ IN GEBED

MEJUFFROUW

Eulalie D'HAESE

geboren te Zegelsem op 18 augustus 1899
en overleden op 5 november 1986 in
„De Samaritaan'' te Maarkedal-Nukerke
in de hoopvolle verwachting op de eeuwige
opstanding.

Met liefde beleefde en bewonderde zij de weelde
van de natuur in haar tuin, op reis en overal.
Met liefde en groot geloof leefde zij mee met
de Kerk en de missies.

Bijzonder was haar godsvrucht voor Onze Lieve
Vrouw. Haar hele leven lang was zij blij om
haar grote familie. Met liefde en geduld van
een bij heeft zij de mensen rondom haar ver-
zorgd en begeleid tot aan de dood. Maar zo
kalm als een bij in de herfst haar winterslaap
begint, is, in deze Allerheiligentijd, deze min-
zame zuster en tante rustig stil en alleen naar
haar Schepper teruggekeerd.

Heer, zij geloofde in uw woord en zij heeft
Uw wil volbracht. Laat haar nu wonen bij U
en haar geliefde Hemelse Moeder, in onver-
gankelijk geluk.

De familie dankt voor uw medeleven
in rouw en gebeden.