

De schoonste naam op 't wereldrond
is moeder.

†

DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Eulalie D'HAESE

weduwe van **Henri DE CLERCQ.**

Geboren te Zegelsem op 23 december 1900
en overleden in de kliniek Zusters van
Barmhartigheid te Ronse op 18 november 1990,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.
Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Moeder was een sterke vrouw en gezegend
het gezin, zegt de schrift, dat zo'n moeder
heeft. Sterk was ze in haar geloof en trouw
aan het licht van haar leven. En daaruit
putte moeder kracht en wijsheid en ging ze
haar gezin voor in deugdzaamheid en ijver.

Zo trouw als moeder was aan God en Zijn
Kerk, zo trouw was zij ook aan haar kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind.

Gastvrij begroette moeder wie binnenkwam
bij haar dochter Agnes en Nestor, en velen
voelden zich thuis bij deze gastvrouw die zo
tuk was op een praatje.

Kristene moeder van de oude goede stempel,
met een waakzaam oog heeft ze zorg gedragen
voor haar gezin. Hoe dikwijls heeft ze niet
gebeden voor overleden parochianen en voor
haar familie. In het gebed vond ze steun en
kracht.

Uit haar Godsliefde ontsproot ook een rots-
vast vertrouwen in de Goddelijke voorzienig-
heid, die alles in ons leven ten goede leidt.

Eenvoud, offeren, bidden en lijden, gedragen
door een groot geloof, met deze woorden kan
men haar schoon en rijkgevuuld leven samen-
vatten.

Beste Agnes en Nestor, bij u heb ik jaren
gelukkig geweest, u waart aan mijn zijde,
hartelijk dank. Moge God u zegenen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkind, samen met vader hebben we heel
ons leven ons best gedaan. Ik dank u voor
uw onafgebroken genegenheid en toewijding.
God moge uw licht en schutse zijn. Tot
weerziens bij Hem.

Dierbare familieleden en vrienden en geburen,
dank voor alles. Aan elk aardse leven komt
een einde. Hoe troostvol te sterven met het
diep bewustzijn, zijn plicht te hebben gedaan
en te weten dat ik in uw gebeden ben
opgenomen.

H. Hart van Jezus, wij vertrouwen op uw
barmhartigheid.

O.-L.-Vrouw van Zeven Smarten, bekom ons
goede en heilige moeders.

Voor uw medeleven en gebed danken U :
De families

D'HAESE, DE CLERCQ,
HENDRICKX, VOLKAERT.

Namis : zaterdag 5 januari 1991 om 19 uur.

Rouwleiding Am. MARROYEN, Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel