



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

GABY D'HAESE

Echtgenote van de Heer Luc Baele

Geboren te Opbrakel op 31 oktober 1950 en godvruchtig overleden in het U.Z. te Gent op 8 april 1994 voorzien van de H.H. Sacramenten der Zieken.

O Mens blijf toch eens staan
bij kleurende rozenstruiken
en ziet naar hen
wanneer de zon hun fluwelen kopjes doet ontluiken
en zo na de dag
zo moe van 't rechtstaan
met d'avondzon terug in stilte slapengaan.

« Als geen ander hield ze van het leven », staat er op je overlijdensbericht. Dat ene zinnetje zegt bijna alles. Wie herinnert er zich jou niet als de steeds opgewekte vrouw, die graag danste, van muziek hield, uren kon vertellen, ...

Ook al was je heel erg ziek, je wou er anderen niet mee belasten. Zolang je kon, ging je uit werken en genoot je van het leven. Een ander mocht niet lijden door jouw ziekte. Je had zelfs de kracht om op je laatste dag afscheid te nemen van je meest dierbaren. Zij waren, zoals je zelf zei, de hoogtepunten uit je leven : je huwelijk en de geboorte van je drie kinderen. Met een ongelooflijke moed heb je die dag verteld wat je al zolang wou zeggen, woorden die wij samen met jou in ons hart zullen blijven meedragen.

De families D'HAESE, VAN WELDEN, BAELE, DE ROECK danken u voor uw warme genegenheid, uw medeleven en uw gebed.

De namis zal opgedragen worden op zondag 15 mei 1994 om 10.30 u. in de St. Apolloniakerk te Elst.