

In elk leven is een weg van vrede

+

TOT VROOM AANDENKEN AAN DE
ZIELERUST IN GODS EEUWIGE VREDE VAN

de Heer Georges DHAESE

echtgenoot van Mevrouw Marie ROOSE

Geboren te Welden op 26 december 1917.

Vereremerkt Oudstrijder 1940-45.

Lid van het St. Vedastuskoor en ondervoorzitter
van de K.B.G. - afdeling Nederename.

In de Heer ontslapen op 9 december 1987 te
Gent, gesterkt door de H.H. Sacramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Het leven hier is bezaaid met vreugden en met
pijn. Het is vaak een weg van vallen en van
opstaan. Maar de volgehouden moed en inzet,
de vaak harde kommer en zorg voor ons en
voor onze goede moeders vonden, ook tijdens
zijn ziekte, hun wortels in een onuitsprekelijke
goede wil. Zo is de goedheid van deze moedige
mens terug te vinden in het voortdurend streven
naar welzijn in voorspoed en tegenslag.

Zowel binnen onze familie als naar buitenuit
mochten velen zijn waardigheid ervaren. Zo
kreeg voor ons dit menselijk leven en sterven
zijn diepere en enig ware betekenis. God zij
dank voor deze gave. In zijn laatste uur mochten
we getuige zijn dat sterven voor pa de weg was
naar het Eeuwig Leven. Genade en dankbaarheid
vervulden dit moment van diepe rust en voelbare
vrede: tekens van Gods Aanwezigheid.

Maar zoals de mooiste bloemen vaak verborgen
bloeien, zo bewaarde hij steeds bijna ongeweten,
maar diep in zich, Gods oneindige goedheid
als een kracht die het schijnbaar onmogelijke

toch mogelijk maakte. Het grote besef van ver-
antwoordelijkheid maakte het leven voor hem
niet eenvoudiger. Daarom: Rust gij nu, goede
mens, voor altijd, in de Vrede van de Heer,
waar zovelen voor u, in opgenomen zijn.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen:
ik hoop dat het zal een troost wezen dat u
allen samen nog lang gelukkig en vriendelijk
elkander moogt genegen zijn. Dat zal zeker een
steun zijn voor ma, die, zoals u wel weet, uw
sterkte en steun meer dan verdiend heeft. Mocht
ze toch nog enige jaren doorbrengen in goede
gezondheid zodat haar goede gaven toch nog
mogen beloond worden.

Dierbare zusters, familie, aanverwanten en vrien-
den, bedankt voor alles. Maar blijf steeds, zoals
het altijd geweest is, zelfs in de moeilijkste
omstandigheden, het goede doen. En blijf mij
gedenken in uw gewaardeerd gebed.

Heer God, moge steeds meer mensen vervuld
worden van Uw goedheid, opdat Uw Rijk kome.

De families DHAESE - WALRAEVE -
ROOSE - BEERNAERT

danken U voor de blijken van deelneming
en gebed.

Namis 26 december 1987 om 18.00 uur.