

Ik ben de verrijzenis en het leven.

†

VROOM AANDENKEN

aan Mejuffer

**Ghislaine, Marie, Agnès
D'HAESE**

geboren te Zegelsem op 9 december 1913 en in
de Heer ontslapen te Gent op 18 augustus 1992
gesterkt door de Heilige sacramenten der zieken.

Het is aan geen mens gegeven te weten wanneer
zijn laatste uur zal slaan.

Haar onverwachts heengaan doet ons vreselijk veel
pijn.

Haar edelmoedigheid, toewijding en liefde maakten
haar beminnelijk bij allen die haar kenden.

Beminde Broeder, Zusters en Familieleden, in
droefheid en vreugde hebben we samen de Gever
van alle goed bedankt. Ook nu danken we Hem
omdat hij ons zoveel jaren samen heeft bewaard.

Ik dank u allen om uw goedheid en genegenheid
al die jaren.

Bidt voor mij zoals ik voor u zal bidden.

Heilig Hart van Jezus ik heb betrouwen op u.

De familie dankt u
voor uw blijken van deelneming.

Drukk. De Bleeckere, Oudenaarde