

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

**Mijnheer Henri D'HAESE**

weduwnaar van

**Mevrouw Adolfine MARTENS**

*geboren te Zegelsem, de 15 april 1882, en er gestorven,  
na de H.H. Sacramenten voor zieken en stervenden te  
hebben ontvangen, de 28 december 1963.*

Met Henri D'haese dragen wij nog een van de gekende typen van Zegelsem naar zijn laatste rustplaats. Bekend was hij vooral om zijn jovialiteit en zijn zin voor humor. Hij hield van het leven en was steeds opgeruimd en vrolijk.

Toch heeft hij ook, en dan vooral in zijn gezin, «zijn zorgen» gekend die hij niet altijd gemakkelijk heeft kunnen verwerken omdat hij voor de zijnen heeft moeten zorgen in een tijd die niet zo weelderig was als deze die wij thans beleven.

Na de dood van zijn goede en trouwe echtgenote, waarmede hij het geluk had hun gouden huwelijksjubilé te mogen vieren, heeft hij zich teruggetrokken in de stilte en de vroomheid van een klooster-rusthuis. Na een korte strijd met zichzelf terwille van zijn vereenzaming, bleek het al spoedig dat hij een godsdienstig man was. Zonder zijn vrolijkheid prijs te geven, nam hij zijn toevlucht tot het gebed ; hij naderde regelmatig tot de H.H. Sacramenten en was iedere dag trouw op post voor de gemeenschappelijke paternoster. Daarbij was hij voorbeeldig geduldig geworden in het aanvaarden en dragen van de lichamelijke kwalen eigen aan de «oude dag». Aldus heeft deze vrolijke man zich voorbereid op de eeuwige ontmoeting met zijn Heer. En al is de dood nog met rasse schreden gekomen, hij zal hem bereid hebben gevonden voor de intrede in het eeuwige Rijk.... «Kom binnen in de vreugde mijns Vaders».

*Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor uw genegenheid en uw zorgen. De Heer heeft mij gezegend met vele jaren ; de tijd is nu gekomen om naar Hem terug te keren. Daarom, stort geen nutteloze tranen doch blijft moeder en mij indachtig in uw dagelijkse gebeden, maar vooral in uw zondagmis.*

Jezus, Maria, Jozef !

(7 j. afl.)

De families D'HAESE,  
MARTENS,  
SCHAMP,  
FOUCQUART,

DANKEN U VOOR DE BLIJKEN VAN INNIGE  
KRISTELIJKE DEELNEMING IN HUN ROUW.

Van Der Donckt, Zegelsem