

De mens en weet vandage niet
wat morgen hem zal brengen,
noch hoe, noch waar de felle dood
hem in de weg zal springen! (G. G.)



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

Honoré D'HAESE

echtgenoot van Mevrouw

Maria HERREGODS,

geboren te Overboelare op 2 juni 1897 en
schielijk overleden te Zarlardinghe
op 10 maart 1976,
voorzien van het H. Oliesel « in extremis ».

De goede oude vader is heengegaan. Bedroeft U echter niet, zulk een vader te hebben verloren, maar verheugt er U over zulk een vader te hebben gehad.

Hij was een diep-gelovig man en zijn vele levensjaren waren vol deugd. Door arbeid heeft hij zijn leven waardig gemaakt.

Dierbare echtgenote, hard is de scheiding, wij waren zo gelukkig te samen. Hoeveel troost heb ik gevonden in uw opbeurende liefde. God vergelde U wat gij voor mij hebt gedaan.

Beste kinderen en kleinkinderen, blijft eendrachtig en weest de troost uwer moeder. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Beste familieleden en vrienden, schenkt mij
ook een vurig gebed.

Zoet Hart van Jezus, woes mijn liefde.

De families D'HAESE-HERREGODS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel