

Onze Vader... Uw Wil geschiede op aarde als in den hemel!  
Math. VI

†

GEDENK IN UWE GEBEDEN  
DE ZIEL VAN

**JOZEF - ADOLF D'HAESE**

Echtgenoot van

**ELODIE DE BACKER**

geboren te Zegelsem den 19 Maart 1877,  
en godvruchtig overleden te Nederbrakel,  
den 20 Mei 1948.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Eerelid van den H. Hartbond en het Xaverianengenootschap. Bestuurslid der Kon. Harm. "De Eendracht ..."

Zeer vrome kristen, eerlijk in handel en wandel, deftig en moedig, wist de dierbare afgestorvene zich op te werken tot een zeer verdienstelijk man die de achting genoot van al zijn medeburgers en omringd bleef van de innigste liefde en dankbaarste toewijding zijner naastbestaanden.

Van hem mag met reden gezegd worden dat de hooge ouderdom een eerekroon is, gevonden op de wegen der gerechtigheid.

Wij hebben hem gekend immer even vriendelijk, opgeruimd en gediensig tot in zijn ouden dag. Voor zoo 'n leven van toewijding aan zijn familie, van goedhartigheid voor alle noodlijdenden, van onverschrokken geloof in dienst van God en Kerk heeft hij zeker nu reeds de overgankelijkke kroon der gelukzalige eeuwigheid verworven.

Mijn goede vrouw, ik weet dat uw droefheid om mijn afsterven hartverscheurend is, doch samen hebben we op aarde geleerd onze hoop op God te stellen. Dat deden we samen toen het zware kruis der beproeving bij het afsterven van onzen beminden zoon op onze schouders drukte, dat moet ge nu ook doen en ge zult er wel bij varen. Heb dank om uwe trouwe liefde. Vaarwel en tot weerziens in den Hemel.

Zoet Hart van Jezus, ik betrouw op U! 300 d. afd.

DR. DE RUYVER-DE RUYVER, NEDERBRAKEL

Zeer gevoelig voor de blijken van deelneming bij het afsterven van  
Mijnheer Jozef D'HAESE, bieden wij U onzen oprechten dank,  
De familiën D'Haese en De Backer.