

Als wij met Christus gestorven zijn,
zullen wij met Hem leven.
De Heer blijft trouw ten einde toe !



Bid met ons in dankbaarheid om
MEVROUW

JULIA D'HAESE

weduwe van de Heer

Robert FAINGNAERT

geboren te Zegelsem op 21 november 1910
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Opbrakel op 14 februari 1985.
Gezalfd en gezegend door de H. Kerk.

Als een moeder ons verlaat is het altijd te
vroeg en het doet ons pijn. De dierbare over-
ledene, Julia, was voor ons allen een duidel-
lijk teken van Gods vaderlijke goedheid.

Zij was zo liefdevol en zorgzaam, zo optimis-
tisch en vol attentie, zo zacht en minzaam
dat wij haar moeilijk kunnen missen. Een
weldoende invloed ging van haar uit : ze leef-
de niet voor zichzelf, ze was er voor de
anderen : haar gezin, haar kinderen en klein-
kinderen, haar familie, bureu en kennissen,
de zieken en enzamen, de vele mensen uit
de talrijke parochiale organisaties, waar ze
lid van was. Zij heeft haar dagen niet in le-
digheid doorgebracht, integendeel.

Haar diep en eenvoudig geloof was voor ons
allen een voorbeeld hoe we als christen
mensen hoopvol kunnen leven. Haar geloof en
haar christelijke overtuiging waren haar heilig.
In de gewone dingen van elke dag, in haar
vriendelijke blik en warme stem, volbracht
ze stil en eenvoudig de zending die God haar
had toevertrouwd.

Het lijden, waarvan ze ook in haar leven ze-
ker niet gespaard bleef, maakte haar liefde tot

God en de mensen nog dieper en oprechter.
De geest van gebed bleef haar bezielen en
begeesteren, zelfs tot in het uur van haar
laatste lijden en dood. Gans haar persoon,
haar manier van leven en zijn, straalde vreug-
de, vertrouwen en vrede uit in God, de men-
sen, in het leven met al zijn facetten.

„ Goede God, wij danken U omdat Gij ons
zo'n moeder, grootmoeder, familielid en
vrouw hebt geschonken. Wij zijn U dankbaar
voor al het goede dat U door haar aan ons
geschonken hebt. Breng haar nu thuis bij U,
in de eeuwige Vrede en Vreugde, die ook
wij eens samen met haar en al de haren, ho-
pen te verwerven.

Moeder Maria, gij die steeds de toevlucht
zijt geweest van onze zuster Julia, begeleid
haar nu naar het hemels Vaderhuis, bij uw
Zoon Jezus Christus en bij alle heiligen.
Amen.”

Georges en Denise VANDEWALLE - (†VAN
WYNSBERGHE) - FAINGNAERT en kin-
deren,

Marc en Lucie D'HAESE - FAINGNAERT en
kinderen,

Roger en Godelieve VAN DEN HENDE -
FAINGNAERT en kinderen,

Paul en Josephine FAINGNAERT - VANDE-
DEWALLE en kinderen,

haar kinderen en kleinkinderen,

De families D'HAESE - ROMAN en
FAINGNAERT - VUYE.

danken U voor de blijken van
deelneming en gebeden.
