

Heer, in uw handen beveel ik mijn geest



Vroom aandenken aan
mevrouw

MARIA D'HAESE

echtgenote van de heer
Leo Cosyns

geboren te Deftinge op 11 februari 1912
en godvruchtig overleden te Geraardsbergen
op 1 mei 1984, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

De families

D'Haese, Cosijns,
Van Ro, Van Liefferinge

danken voor de blijken van deelneming.

Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267
Rouwond. Beernaert, Geraardsb. - T. 054-411724

Op die mooie lentemorgen van 1 mei werd onze lieve echtgenote, moeder en grootmoeder ons plots ontstolen. Niettegenstaande haar langdurige ziekte kwam dit heengaan niettemin als onverwacht en zeer pijnlijk aan.

Ze was een doorgoede vrouw die in de stilte van haar huishouden zeer diep bekommerd was om het wel en wee van haar familie. Ze was een echte vrouw van de buiten, vergroeid met de natuur: het veld, de vruchten en de dieren. Ze kan terugblikken op een vlijtig en werkzaam leven, ze was fier op haar werk, waarin ze zich nooit heeft gespaard, zelfs niet als de gezondheid te wensen overliet.

Ze was een gelovige vrouw die eerbied had voor Gods gebod en er tevens een houvast aan had.

Voor al dat schone en goede in uw leven onder ons, zijn we u zeer oprecht dankbaar.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, schoon en gelukkig was ons samenleven. Dank voor alles wat wij voor elkaar gedaan en betekend hebben. Over het leven en over de dood blijft onze liefde verder leven.

Familieleden, vrienden en kennissen blijft mijn aandenken in uw hart en gebed bewaren.