

*Wat vroeger, wat later,
wij gaan allemaal;
die zwak zijn als 't halmpje,
die sterk zijn als staal.*



Biddend blijven wij gedenken

MEVROUW

Maria Judith D'HAESE

weduwe van de heer Joseph VAN DER DONCKT

geboren te Zegelsem op 14 september 1912 en zacht in de
Heer ontslapen te Oudenaarde-Melden op 8 februari 1996.

De families D'HAESE - VAN DER LINDEN en
VAN DER DONCKT - VANDEPUTTE

danken U voor de blijken van medeleven
in hun rouw en voor uw gebed.

Een goede moeder is van ons heengegaan.
Nooit zal in het hart van haar beminden haar
gedachtenis wegsterven.

Onze dierbare overledene leefde stil en eenvoudig,
moedig en eerlijk. Op die manier probeerde zij het

evangelie van de Heer gestalte te geven in haar
leven; de Heer, die zij zo vaak in stilte ontmoette in
haar leven. In de Eucharistie en kommunie was ze
één met Hem.

Van Hem leerde ze en bij Hem haalde ze de kracht
om geduldig en goed te zijn voor allen en in de
eerste plaats voor haar gezin.

Want vol liefde zette ze zich met hart en ziel in
voor het welzijn en het geluk van haar kinderen en
kleinkinderen, bij wie ze zoveel troost en
wederliefde ondervond.

Voor haar familie was ze die zorgzame en lieve
vrouw, die altijd klaar stond om, waar het nodig
was en kon, bij te springen.

Nu zij in vriendschap met de Heer ontslapen is,
bidden wij vol dankbaarheid de Heer dat Hij onze
lieve moeder in Zijn heerlijkheid zou ontvangen.
Lieve kinderen en kleinkinderen, het was goed
samen te leven.

Blijf elkaar vasthouden en wees een steun voor
elkaar in kristelijke liefde.

Goede familie. Heb dank om uw genegenheid en
hartelijke vriendschap.

Blijf allen voor mij bidden.

Daarom vragen wij U, Heer, dat onze lieve moeder
mag blijven leven bij U, en dat ze van bij U mag
blijven zorg dragen over ons, haar geliefde
kinderen en kleinkinderen.

Heilig Hart van Jezus, op U betrouwen wij.