

Gezegend is God die ook u deed herleven
voor een nieuwe hoop. (H. Peterus)

†

VROOM AANDENKEN AAN
MEJUFFROUW

Maria, Louise D'HAESE

dochter van wijlen Leonard en Leonie Hendrickx,

geboren te Zegelsem op 2 januari 1898
en overleden in de kliniek der Zusters van
Barmhartigheid te Ronse op 17 juni 1988.
Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Over al de wegen van de wereld raast de mens-
heid voortdurend op jacht naar geluk. Zij zoeken
meestal waar het niet te vinden is. Louise wist
wel beter en zocht en vond het in het vreedig
samenzijn met zuster en broer, in eenvoud en
in de kleine dingen van iedere dag.

Opgegroeid in een groot gezin, waar kerk en
God de plaats kregen, wist zij dat het geloof
en gebed een steun was in haar leven.
Het geloof was in haar ziel doorworteld zoals
de eik in de bodem en de naam van kristen
zag zij als een eretitel.

Haar leven is geweest: een leven van op-
passendheid en zorgzaamheid, van noeste vlijt,
arbeid en werk. Haar kracht en hoop was de
Heer Jezus die ze met eenvoudig geloof regel-

matig ontvingde, en de rozenkrans die ze altijd
ter hand nam.

De vrede van haar ziel en de stille overgave
aan Gods heilige wil bij haar sterven, blijft
voor ons allen een lichtend voorbeeld. Vol
heilige overgave heeft zij zich voor Gods schik-
king neergebogen en we zullen haar nabidden
« Uw wil geschiede op aarde zoals in de
hemel ».

Nu zijn haar ogen voor de wereld gesloten
maar ze openen zich voor het Nieuwe Leven.
Het wonder van het eeuwig Licht had zich vol-
trokken: « Vreugde is in de hemel ».

Eerwaarde zusters en personeel van het rust-
huis, bij u vond ik samen met broer en zuster
een veilig onderkomen, nooit hebt ge dat als
een last aanzien. God lone het u en dank voor
de goede zorgen.

Familieleden, vrienden en velen die mij dier-
baar waren, dank voor uw bezoeken, genegen-
heid en toewijding. Bidt voor mij.

H. Maria, Hemelse Moeder, spreek voor haar
en ons ten beste.

De families

D'HAESE, HENDRICKX,

danken U voor de blijken van deelneming.

Namis: zondag 24 juli 1988 om 9.30 uur.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel