

Zalig, die in de Heer sterven !

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

MARIE-IRMA D'HAESE

Weduwe van Mijnheer
RENÉ BEERENS

geboren te Zegelsem, de 21 Mei 1863,
en godvruchtig overleden te Nederbrakel,
de 12 Maart 1951.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.
Lid van alle godvruchtige genootschappen.

Om martelares te zijn is er noch vuur
noch zwaard nodig ; het is genoeg verdul-
dig te lijden. (H. Greg)

De overledene heeft bange dagen en droe-
ve nachten gekend, haar ziekbed was waar-
lijk een lijdensbed.

Groot was haar lijden maar groter nog
haar betrouwen op God, want ze wist dat :
als we met Christus lijden, we met Hem
zullen verheerlijkt worden. Daarom wist ze
al haar miserie te offeren en vond de sterkte
in het gebed. Haar kwaal sleepte haar dan
ook onmeedogend de dood in. Maar nu
aan de overzijde van het graf vindt ze de
beloning van het heldhaftig gedragen lijden,
want in dat oord is er geen kommer, lijden
of verdriet. Daar zal ze rust vinden in Gods
oneindige liefde.

Duurbare dochter en familie, te moeten
scheiden valt altijd zwaar, zelfs als de dood
ons komt verlossen uit dit aardse tranendal.
Doch troost U als oprechte christen men-
sen, we hebben hier toch geen blijvende
woonstee. Ik dank U vooral voor uw ge-
negenheid en zorgen. Een speciaal woord
van dank aan U, mijn dochter, die mij zo
liefdevol en vol tederheid verzorgd hebt
en alles gedaan hebt om mij het leven,
voor zover het nog kon, aangenaam te
maken. God behoede U en van hierboven
blijf ik over U waken en bidden.

H. Hart van Jezus, ontferm U onzer.
(300 d. afl)

De 4 akten voor de overledene a. u. b.

Zeer getroffen door Uw blijken van
diep christelijk medevoelen, bieden U
hiervoor hun welgemeenden dank :

Mejuffer Anna BEERENS ;
Heer Robert VAN PEVENAËYGE-
BEERENS ;
Heer RENÉ VAN PEVENAËYGE ;
De familiën D'HAESE en BEERENS.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel.