



BID VOOR DE ZIEL

van

Mejuffer Marie, Judith D'HAESE

CONGREGANISTE

Erelid van de H. Hartbond

en andere godvruchtige genootschappen,

geboren te Zegelsem de 15 maart 1870 en godvruchtig overleden te Edelare de 17 april 1959, gesterkt door de troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Zoals heel haar leven een opgang was naar haar Schepper, zo waren haar laatste levensjaren een ononderbroken voorbereiding op een godvruchtige dood. Zonder vrees heeft zij de dood verwacht, als een engel van vrede die voor haar de poorten van het eeuwig leven zou openen. Hoe kan iemand bang zijn voor God na een godvruchtig leven ?

Ze was een voorbeeld van christelijke deugzaamheid. Haar geloof was rustig en eenvoudig. Haar mond sprak woorden van wijsheid. Haar hart was vol belangstelling en zorg voor hen die haar omringden. Overigens was ze goed voor iedereen.

BEMINDE FAMILIE, bij mijn heengaan druk ik U nogmaals mijn dank uit voor al het goede dat gij mij hebt bezorgd, vooral voor de zorgen gedurende mijn ziekte. Van hierboven zal ik U mijn dank betuigen met voor U te bidden opdat de Heer U zegene. Ondertussen bidden wij voor elkaar, dit is mijn laatste woord en bede.

H. Hart van Jezus ik betrouw op U. (300 d. afl.)

De Familie D'HAESE,

diep getroffen door de blijken van kristelijke deelneming betuigd bij het overlijden van **Mejuffer Marie, Judith D'HAESE**, biedt U hiermede haar oprechte dank aan.