

+

TOT VROME GEDACHTENIS AAN

DE HEER

**MICHEL D'HAESE**

Landbouwkundig Ingenieur

Geboren te Zegelsem op 18 mei 1902 en overleden te Schorisse op 14 september 1968, getekend met het geloof in de verrezen Christus.

—

Hij was ons zo dierbaar en zijn heengaan zal een grote leemte scheppen. In en rond hem lag de hartslag van een grote familie. Met alle verwanten en bekenden leefde hij leed en vreugde mee. Met kalmte en geduld wist hij te luisteren naar wie bij hem kwam. Gaarne was hij een vertrouwensman, een wijze raadgever, een vriend.

Open naar de toekomst vertolkte hij toch met eerbied en trots de wijsheid die het ouderlijk huis kenmerkte.

Hij was vergoeid met de streek, waar hij zoveel van hield. Het wel en wee van kerk en parochie lagen hem nauw aan het hart.

Hij wist hoe broos zijn levensdraad was geworden. In dat besef heeft hij met nog meer dankbaarheid de laatste levensjaren uit Gods hand aanvaard.

Zo dikwijls hebben wij samen met hem geboden „Onze Vader...”

Heer, breng hem nu in uw vaderhuis en laat uw hand ons verder geleiden door dit leven. Uw wegen zijn wonder, uw raadsbesluiten ondoorgroendelijk. Maak ons geloof sterk en ons vertrouwen steeds groter naarmate wij onze eigen onmacht ervaren.

---

De familie D'HAESE

dankt U oprecht voor uw betoonde christelijke genegenheid.