

Het leven is niets — De eeuwigheid is alles. (Bossuet)

† BID VOOR DE ZIEL †
van Mijnheer

Paul-Alfons-Dominicus-Victor D'HAESE

zoon van

Mr. HILAIRE en Mevr. JULIA DE VOS

geboren te Ooprakel den 16 September 1923 en schielijk
overleden te Roase den vrijdag 26 April 1946.

Mijn jeugdig leven is als de draad van den wever afgesneden en vloog als een rook en schaduw voorbij, omdat Gij, o Heer, Opperste Meester van alles. Dien mijne brave ouders mij vroeg en grondig leerden kennen en beminnen — het zoo wildet — Uw Wil geschiede Uw Heilige naam zij gebenedijd! Daarom doet Gij weenen bij mijne dood! maar Gij ook zult troosten en zalven.

De betreurde overleden was goedhartig voor iedereen zachtmoedig eerbaar en geschikt in zijn handel en in al zijne woorden — Hij leefde in de algemeene achting, omringd van de liefde der zijne, gezocht van zijne vrienden en geerbiedigd van allen.

Bemide ouders, nu ik uwe liefde voor mij, begrijp en waardeer komt deze onverbiddelijke dood U pijnlijk treffen; doch heb dank, en troost U; Uw zoon is een andere Vader en Moeder gaan vervoegen in den Hemel; 't is Jezus en Maria die ik op aarde bemide en waar ik U best van al zal kunnen vergelden

Duurbare ouders, en teerbemide zuster, bloedverwanten en vrienden mijner jeugd, leert bij mijn graf: hoe alles hier beneden ijdelheid is — buiten God beminnen en Hem alléén dienen! — Uw zoon PAUL, uw broeder, uw vriend bidt voor U, en verwacht U allen na korte scheiding in de eeuwige zalige Rust, — Gij bijzonderlijk Priester des Heeren, en allen bid ook voor mij.

Mijn Jezus Bermhertigheid, (300 d. afl)

Marla wees: mijn heil, (300 d, afl)

R. I. P.

Nederbrakel Druk, Wwe O, Surdiacourt

Mijnheer en Mevrouw Hilaire D'HAESE-DE VOS ;

Mejuffer Rosa D'HAESE ;

Juffrouw Angélique D'HAESE ;

Mijnheer Alfons VAN DER MOTTEN en kinderen ;
De kinderen en kleinkind van wijlen J.B. VAN MAELDERGEM-
VAN DER MOTTEN ;

Mevrouw Weduwe Richard FAIGNAERT-VAN DER MOTTEN
kinderen en kleinkinderen ;

Mevrouw Weduwe René BEERENS-D'HAESE, kinderen en
kleinkind ;

De Familien D'HAESE, SCHOORENS, VAN DEN
HAUTE betuigen U hun hartlijken dank voor de
bewijzen van deelneming in hun rouw.