

+

Gezegend is God, die u deed herleven
voor een nieuwe hoop. (H. Petrus)

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Ursmaar D'HAESE

zoon van wijlen Leonard en Leonie Hendrickx,

geboren te Zegelsem op 23 oktober 1910
en godvruchtig overleden in de kliniek der
Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 10 oktober 1989,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.
Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Over al de wegen van de wereld raast de mensheid voortdurend op jacht naar het geluk. Ze zoeken het meestal waar het niet te vinden is. Ursmaar wist wel beter en zocht en vond het in vredig samenzijn, in eenvoud en de kleine genoeglijke dingen van iedere dag.

Opgegroeid in een groot gezin waar kerk en God de plaats kregen wist ook hij dat het geloof een steun was voor zijn leven. Het geloof was in zijn ziel vastgeworteld zoals de eik in de bodem, en de naam van kristen zag hij als een eretitel.

Hij leefde eenvoudig en stil, zijn behoeften niet groot, tevreden met de simpele dingen. Zijn leven is geweest een leven van oppassendheid en zorgzaamheid, een leven van noeste vlijt en ongewone werkzaamheid.

Alles is volbracht. Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest. Naar het voorbeeld en door de kracht van de Goddelijke Verlosser heeft hij als diep-gelovig en trouwe kristen deze woorden in zijn leven kunnen beleven en beamen.

Wij weten en geloven dat hij nu leeft in de goddelijke Intimiteit, die een werkelijkheid is geworden. Voor hem heeft Kristus nu aan de dood een gelaat gegeven. Wat hij aan goed heeft gedaan in zijn leven vergezelt hem nu.

« De rechtvaardige, hij sterft gerust, hij weet dat de dood een einde stelt aan de vergankelijkheid van dit leven en dat zij voor hem het begin is van een beter leven ». (H. Bernardus)

Dierbare zusters, bij wie ik zo goed was. 't Is wellicht het enige verdriet dat ik ze heb aangedaan, van u te scheiden.

Het is Gods Wil en ik weet dat uw geloof sterk genoeg is om te aanvaarden. Ik vind geen woorden om u te zeggen en u te danken, wat gij voor mij zovele jaren geweest zijt. Samen waren wij gelukkige mensen en dank met mij de Heer om alles wat wij van Hem mochten ontvangen.

Goede familieleden, vrienden, Eerwaarde zusters en personeel van het Rusthuis, dank voor de vele bezoeken, de goede oppas en de vriendschap. Ik ben bij de Heer.

De Heer geve hem de vrede.

H. Ursmarus, bid voor ons.

Uw deelneming in de rouw, gebed en uw aanwezigheid zijn voor ons een ware troost.

De families
D'HAESE, HENDRICKX.

Namis : vrijdag 3 november 1989 om 19.30 u.

Rouwleiding Am. MARROYEN, Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel