



Dankbare herinnering aan

juffrouw

Yvonne D'Haese

dochter van wijlen

Emile en Hortense D'Haese-Bury

geboren te Zottegem op 30 september 1928

en er overleden in het AZ Sint-Elisabeth

op 11 april 2002,

gesterkt door het Sacrament der zieken.



De families D'Haese en Bury danken voor
uw aanwezigheid en blijken van deelneming.

Dank aan allen die mij hebben bijgestaan.

*Een kruis met rozen
Is 't mensenlot,
Is 't rijke leven
Uw gave, o God!
Niet enkel rozen!
Geen kruis alleen:
De liefde voegt ze
Getrouw bijeen.
Een kruis met rozen!
Och, vroom en goed,
Och, leer het dragen
met blijde moed.
Ik weet, de rozen,
Zij vallen af!
Het kruis nu legt ge
Pas neer- aan 't graf.*