

« Bij de Heer is barmhartigheid, en bij Hem is overvloedige verlossing » (Ps. 50)



Bid voor de ziel van
MEVROUW

D'HAESELEER Malvina

echtgenote van

COOREMAN Philemond

*geboren te Iddergem op 20 augustus 1899
en overleden na een pijnlijke ziekte op
12 maart 1965*

versterkt door de H.H. Sacramenten

Een goede moeder, een trouwe echtgenote is van ons heengegaan. Daarom zijn wij allen met droefheid vervuld, maar door onze tranen heen zeggen wij toch : « Heer uw heilige Wil geschiede ».

Niet alle menselijke kwalen kunnen geheeld worden, maar voor de christen blijft het toch een blijde zekerheid dat na de kwellingen en miseries van dit leven een blijde en onvergankelijke eeuwigheid wacht. Daarom

blijft onze hoop op de Heer gevestigd en bidden wij met de H. Kerk : « Heer verleen haar de eeuwige rust en moge het eeuwig licht haar verschijnen ».

Mijn beste echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw goede zorgen. Blijft elkander beminnen en voor elkaar zorgen. Bidt allen voor mij, eens zien wij elkaar in de hemel terug.

Beste familieleden en vrienden gedenk mij ook in uwe gebeden.

Moeder van barmhartigheid, bid voor ons.
(300 d. afl.)

**De familiën D'HAESELEER,
COOREMAN,
VAN DER PERRE en
VAN WASSENHOVE.**

danken U zeer voor uw gebed en medevoelen bij het heengaan van onze dierbare overledene.

Drukkerij DE BRUYN - DENDERLEEUV