



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria Delphine D'Haeseleer

weduwe van de Heer

JOZEF DE NEVE

geboren te Welle de 21 februari 1879 en er
godvruchtig overleden de 6 december 1961,
gesterkt door de H.H. Sakramenten.

— | —

Pijnlijk valt het Heer, dit zó onverwachts
heengaan van moeder, die ons zó dierbaar was.
Wij kunnen het moeilijk begrijpen maar toch
zijn wij er van overtuigd dat het zó goed is,
want Gij hebt het gewild.

De Heer heeft haar een lang leven geschonken
en een gelukkige oude dag te midden van
de goede, lieflijke zorgen van haar teergeliefde
kinderen.

Zij was een voorbeeldige moeder: in de
moeilijke jaren heeft ze een groot huisgezin
gesticht en haar kinderen een diep kristelijke
opvoeding gegeven. Niemand, ten zij God alleen,
kan beseffen, welke som van offers zij gebracht
heeft om haar kinderen een deftig bestaan te
bezorgen.

Daarom zal de Heer haar te gemoet komen
en haar overvloedig belonen voor al het goede
dat zij heeft gedaan.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en bloed-
verwanten, hebt dank voor de tedere zorgen
waarmede gij mij omringd hebt, gedenkt de
wijze lessen van uw vader en moeder en weest
mij indachtig in uw dagelijkse gebeden.

Maria, moeder van barmhartigheid, bid voor
ons.

R. I. P.

De kinderen kleinkinderen en achterklein-
kinderen van wijlen Mijnheer en Me-
vrouw Jozef De Neve-D'Haeseleer,

De familiën De Neve, D'Haeseleer, Wel-
lekens en Van Wesemael,

BEDANKEN

Uitg. De Troy, Koster, Welle